



KOKKOLA



KARLEBY

Skolväsendet i Karleby

Årsberättelse 2018-2019

Högre elementarskolan i Gamlakarleby, grundades	1860
Högre elementarskolan i Gamlakarleby, verksamheten började	1861
Den första folkskolan i Karleby (Villa) inledde sin verksamhet	1869
Den första folkskolan i Gamlakarleby inledde sin verksamhet	1874
Gamlakarleby elementarskola	1883
Gymnasium (Rajanderska skolan, senare Privata Samskolan i Gamlakarleby)	1899
Mellanskolan i Gamlakarleby	1914
Svenska Mellanskolan i Gamlakarleby och Svenska Samskolan	1927
Gamlakarleby svenska samlyceum	1951
Medborgarskolan infördes	1958
Övergång till grundskola	1974
Återinvigning av Karleby svenska högstadiums och gymnasiums lokalteter	1985
Förskola för 6-åringar startade i Karleby	2000
Återinvigning av Villa skolas lokalteter	2012

Vår hälsning 2019

Denna vår är så olik andra vårar på många sätt. Mycket snön smälte i smyg och redan flera veckor före första maj är vi snöfria, vanligen brukar det gå inpå dagarna just för första maj.

Ishockey VM detta år blev stulen av oss. Damerna vann VM men måldomaren var av annan åsikt än huvuddomaren. Jag anser att huvuddomaren dömer matchen och hans beslut gäller.

Chydenius skola blir färdig i oktober 2019 och inflyttningsklar i januari 2020. Rödsö och Vittsar skolornas verksamhet i byarna slutar. Villa och Kyrkbackens skolorna sammanslås förvaltningsmässigt från årsskiftet 2020 enligt fullmäktige beslut från oktober 2017. Det är planerat att Villa skola skall varav färdigt 2021 att ta emot alla svenskspråkiga elever från område.

Ett förvaltningsförsök verkställs vid Bildnings-

centralen i Karleby. Den svenskspråkiga skoldirektören skall gå i pension vid årsskiftet 2020. Från 1.4-30.9.2019 är det tf. ungdoms- och utbildningsdirektören som har den verkställande makten och gör besluten om de svenskspråkiga skolärenden. I praktiken är det ett samarbete mellan sittande svenskspråkiga skoldirektören och tf. ungdoms- och utbildningsdirektören som bereder ärenden som gäller de svenskspråkiga skolorna. Försöksperioden utvärderas i september och då tas det ställning till den administrativa personalresurseringen på bildningscentralen i fortsättningen.

Nu är det två personer som arbetar med uppgifter som är gemensamma inom undervisningssektorn men en person har också arbetsuppgifter inom ungdomssektorn. Arbetsuppgifterna på undervisningssektorn består av planering och utvecklingsuppgifter

för alla svenskspråkiga skolor i Karleby. Beredningsärenden till svenska sektionen då det de svenskspråkiga skolorna. Till detta tillkommer de dagliga uppgifterna som kommer från olika förvaltningsområden.

Det har varit en mycket lyckat arrangemang för sittande skoldirektören på många sätt! Inte någonsin tidigare under de 31 år som jag har fungerat som ledande tjänsteman på den svenskspråkiga sidan har jag kunnat diskutera så mycket våra skolärenden som denna vår! Både då det gäller timresursen och rekryteringen av nya lärare samt skolbyggen redan nämnda men också Donnerska skolan och Karleby svenska gymnasiums stundande planeringsarbete.

Det är också självklart att arbetsuppgifterna skall ses över. På den kommunala sidan sker detta bäst då någon säger upp sig och nya rekryteringar planeras. Då skall man nog-

grant överväga vad som behövs och vilka egenskaper de personer skall ha som man vill rekrytera. På den kommunala sidan är det också viktigt att se hurudan kommunen/staden ser ut speciellt nu då all social- och hälsovård kunskap och insikt har koncentrerats till en annan organisation. Borde det också i kommunen som planerar och verkställer service inom dagvård och skola finnas en välfärd- och hälsoaspekt?

Det är den våren då de stora generationerna går i pension, det är de som är födda på 1950-talet som nu går i pension!

Jag får tacka så mycket alla trotjänare som går i pension efter detta läsår!

En trevlig sommar önskar jag er allihopa!

Per-Olof Nyström
Sakkunnig

Chydenius skola

Adress: Vingesgatan 18

Telefonnummer: 044 7809 788

Lärare och personal

Åk 1A Carola Sweins, åk 1B Anders Sjöberg, åk 2 Maria Wentjärvi, åk 3 Maria Renlund, åk 4A Charlotta Uusitalo, 4B Robert Lillrank, åk 5 Tom Storbacka, Lovisa Brandt vikarie åk 6 Johanna Wallis , Anna Boholm vikarie, timlärare Annika Enlund-Piirto.

Skolgångshandledare: Anna-Lena Högnäs och Eila Kentala. Skolsekreterare: Annika Brännkärr. Hälsovårdare: Greta Brännbacka. Kurator Carola Sandbacka Skolpsykolog Annika Söderholm.

Skolmältiderna kommer från Fazer-Food. Gårdskarlstjänsterna handhas av disponentbyrå Kokkolan Talonhoito OY.

Stipendiemedel

- JKortsfond, Margit Häggbloms stipendiefond
- Måttbacka syförening
- Karlebynejdens kulturfond, Arbetets vänner
- Sebastian Mannström

Ur skolans dagbok

Vi har fortsättningsvis arbetat i evakueringsutrymmen. Under året har också Vittsar och Rödsös skolor deltagit i en del lärarmöten . Det har varit om läromedel utvecklingsplaner och ärenden som berör lärarna i fortsättningen vid sammanslagningen av skolorna. Vi har också besökt den nya skolan. Elevrådet har också varit på besök i nya skolan och då gav platschefen en guidad rundtur åt elevrådet.

Modersmålet har genomsyrat skolåret, Det har märkts i läsveckor ,skrivveckor och andra evenemang som betonat svenska språket. Vi har också fått tillfälle att testa på det elektroniska biblioteket Ugglo.

Vissa årskurser har haft besök av författare som berättat om författarskap och försökt väcka intresse för läsning. Biblioteket har varit behjälplig vid många av evenemangen.

Som skola i rörelse har det under året fötts en del nya saker som gör att eleverna skulle röra på sig under skoldagen. I maj ordnas en må bra vecka som innehåller både rörelse

och där matvanor och sömnvanor belyses.

Elevrådet har haft en representant från varje klass. De har tagit ställning till olika saker. Ganska ofta har de fått ta ställning till saker som berör den nya skolan. Under besöket på den nya skolan kände de igen lösningar som de haft möjlighet att påverka.

Elever i åk 5 gav sina synpunkter på Maria Renlund parken och fick som belöning servera kaffe och korv vid invigningen.

Under året har lärarna haft möjlighet att sugga lärarna vid Mäntykangas för att bli mera bekanta med samarbetsinläring och kompanjonlärarskap. Detta som förberedelse inför arbetet i nya skolan.

Skolan ordnade friidrottstävlingar i samarbete med Kyrbackens skola i september. Vi har också deltagit i innebandyturneringar, både lokalt och regionalt. rinkbandy, skidåkning, fotboll.

I april hade vi möjlighet att med föräldraföreningens hjälp åka till Vasa teaters före-



Under året har lärarna haft möjlighet att sugga lärarna vid Mäntykangas för att bli mera bekanta med samarbetsinläring och kompanjonlärarskap.



ställning Lasse Majas detektivbyrå.

I maj hade "robot" Jonny Björkström en workshop för några klasser i programmering. Eleverna fick jobba med lego mindstorm material.

Två elever från vår skola hade möjlighet att delta i barnens självständighetsbal och statsminister Juha Sipilä fick äran att skaka hand med Minja Malmqvist.

Magdalena Ventin deltog också i självständighetsbalen och var med på invigningen av biblioteket Ode.

Bastukvällen när alla åt plättar

Det var vår första dag i lägerskolan det var en fin dag. Efter att vara i vikingbåten och stunt-banan var alla trötta och ville vila, fast det var bara en liten stund för att på kvällen skulle vi ha bastukväll med plättar. Det var kallt vatten den där kvällen fast alla kunde värma sig i bastun. Vi hade en bastu för flickor och en för pojkar bredvid vår hus. Där kunde man se hur Böise stekte plättarna. Han var mästaren på att göra plättar.

Hans plättar var jätte goda. Alla pojkar



Av: Jose Björkqvist

lekte med en tennisboll som de hade hittat. Många flickor kunde inte fara i vattnet de sade " Det är jättekallt " fast sist och slutligen för alla flickor i vattnet utom Vilma och Adele.

Sexornas lägerskola gick av stapeln i Piispala ungdomscenter. En vecka med massor av programpunkter som eleverna själva valt. Carting var det mest omtyckta och gav lärarna gråa hår eftersom eleverna var skickligare förare än lärarna.

Våra förstaklassister är med i en undersök-

ning som torde sträcka sig åtminstone 9 år framöver. Resultatet från den första undersökningen visade att vi har ett mycket bra elevmaterial.

Vi önskar er alla en trevlig och skön sommar.

Kyrkbackens skola

Adress: Vingesgatan 18

Telefonnummer: 044 7809 787

Lärare och personal

Åk 1 Eva-Lotte Myrskog, åk 2 Maria Hartman-Salminen, åk 3 Eva-Lotta Sjöberg åk 4 Annika Sandvik, åk 5 Julia Sundkvist, åk 6 Joakim Hansén . Skolgångshandledare Krista Kiviniemi och Jenny Gäddnäs. Skolsekreterare Annika Brännkärr. Som medfostrare i skolan har fungerat: Inger Bergroth, Jan-Erik Bergroth, Mats-Johan Thylin , Carl-Göran Hendriksen, och Hillevi Bystedt. Skolmåltderna handlas av FazerFood Amica, gårdskarlstjänsterna handhas av disponentbyrå Kakkolan Talohoito Oy.

Kyrkbackens skola riktar sitt varmaste tack till alla som har hjälpt till på ett sätt eller annat under läsåret.

Stipendiemedel

- M-L. Björkqvist minnesfond
- Föräldraföreningen Familjelyan
- Kvikant Ung-marthor
- Nya Gnistan
- Karleby Lions Club
- Gustav Nordlunds fond
- Kyrkbackens bostadsförening

Ur skolans dagbok

Skolans värdegrund har diskuterats bland personalen och inom elevkåren. I korthet kan den sammanfattas i de följande tre orden.

Kunskap - Respekt - Delaktighet

Vi vill att värdegrunden kommer fram och genomsyrar det dagliga arbetet i skolan.

Skolan har också detta läsår haft väneleversverksamheten som ett läsårstema. Väneleversverksamheten går ut på att äldre elever hjälper yngre elever och därmed får man kamrater över klassgränserna, man får trevliga minnen och genomförandet löper smidigare när man gör saker tillsammans. Speciellt under de första skoldagarna är vänelevens stöd och hjälp av stor betydelse för eleven som börjar i skolan. Den äldre eleven hjälper den yngre på rasten, vid maten, i läsning, i skrivning och med färdigheter och kunskaper på datorer och iPad inom olika teman och projekt. Den yngre eleven får en känsla av att klara av svårare saker, medan den äldre eleven känner att den kan hjälpa till. Allas kunskaper är viktiga och värdefulla. Vi har även konstaterat att när två lärare undervisar i samma utrymme finns det större möjlighe-



Sexorna på lägerskola i Kalajoki i augusti. Äventyrsparken Pakka var populärt.

ter att observera den enskilda eleven, och individualisera undervisningen utgående från elevens behov.

Åk 3 har varit fadderlever vid naturskolan vid Villa Elba. Eleverna har följt med årstidernas växlingar i naturen under hela läsåret.

Under skolåret har museet varit en återkommande samarbetspartner. Vi har besökt K.H. Renlunds museum, olika utställningar vid Kepli.

Läsveckor, en kvart om dagen, kura gryning och den nordiska biblioteksveckan, har ordnats i syfte att stärka elevernas läsande.

Två olika engelska klubbar har ordnats under läsåret. Det har också ordnats en klubb i Franska för eleverna i åk 4-6. Corinne Richard har lett klubbarna.

Inför julen uppträdde Kyrkbackens skolas lucia på en luciamorgon som ordnades för den egna skolan och föräldrarna. Skolans

lucia uppträdde också på Emeliehemmet.

Inom ramen för Kultur i skolan har vi haft besök av workshop med Lego Mindstorms som leddes av Jonny Björkström. Eleverna lärde sig grunderna i programmering och robotteknik, samt fick se hur den egengjorda roboten klarade av att ta sig fram längs en hinderbana.

Lägerskola

Sexornas lägerskola ordnades i augusti i Kalajoki. Vädret visade sig från sin bästa sida. Eleverna var inkvarterade på Hotell Santas park. Eleverna fick lära sig där de under 3 dagar fick var med på många äventyr och uteaktiviteter, bland annat till äventyrsparken Pakka. Samarbetsövningar, bowling och inne curling var trevliga inslag under kvällen.



På teaterbesök till Vasa "Lassemajas detektivbyrå" passade för både yngre och äldre elever.

Läsåret 2018-19

Liksom tidigare har församlingen besökt skolan, en gång per månad och ordnat en morgonsamling. Vi har deltagit i skolgudstjänster och gjort besök till kyrkan inför alla helgons dag och påsken.

Under våren har vi besökt Karleby konståkarens uppvisning i ishallen. Vi har gjort teaterbesök till Vasa och sett på Lasse Majas detektivbyrå

Åk 3 har också varit på teater i Karleby vid stadsteater och sett pjäsen Super Marsu. Vi har tagit del av flera konserter i Snellmanssalen, bland annat Konservatoriets elever och mellersta-österbottens kammarorkester har uppträtt för oss. Vi har även fått vara på en dragspelskonsert "Vinteraccordeon i Karleby" Martin Söderbacka på gitarr och Eevalotta Matikainen på kontrabas har varit till skolan och gett en konsert. "Jazz för barn" visade hur man kan tolka jazzmusiken så att den passar för barnen.

I maj ordnades en drömmarnas motions-



Bowling

förmiddag för hela skolan. Eleverna kunde välja om de spelade fotboll i Kipparihallen, bowlade vid simhallen, klättrade vid idrottsgården, tränade dans på skolan eller spelade golf vid golfbanan. Evenemanget uppskattades av eleverna.

I April ordnades en talangförmiddag i skolan, där eleverna fick uppträda och visa sina talanger på valfritt område. Programmet var mycket varierande med allt från dans och sång till gymnastik med volter.

Vår skola har varit en del av projektet skolan i rörelse, och vi har på många olika sätt försökt motarbeta stillasittandet i skolan. Inspirerad av träning i livet har vi haft Tabata i klassen, sprungit morgonlänk, samt rör oss både gående och cyklande till olika evenemang i staden.

Åk 1 har bland annat hunnit med följande programpunkter inom skolan i rörelse naturutfärd med åk 2, programmering med apparna Bee-bot, Light-bot och Cargo-bot morgongymnastik med GoNoodle, gymnastik i Hollyhaka parken med åk 2 labyrintorien-



Åk 6 med ACHY BREAKY HEART (linedansen)



Bilden är från hattmaskeraden på valborgsmässoaftonen.

tering och skidkul med FSI, Ice skating tour vid Sandhagen dansworkshop med Noora Kuhlström besök i Neristan med åk 2.

Skolidrott

Eleverna har deltagit i alla idrottsevenemang som har ordnats bland de svenska lågstadierna under läsåret. På hösten var det friidrottsdag på Kyrkbackens sportplan, som ordnades av Kyrkbackens och Chydenius skolor. På vintern ordnades innebandyturnering och skidtävlingar för de svenska skolorna. I år ordnades även en rinkbandyturnering i ishallen under våren. I maj deltog skolan i skolfotbollsturneringen, flickorna kom vidare till semifinalen. Skolan har ordnat en skiddag i Kaustby och Köukar.

Vi har deltagit i innebandy och rinkbandyturnering som ordnat för stadens svenska skolor. Friidrottstävlingar för lågstadierna hölls i början av september på Kyrkbackens sportplan.



Skolans elever höll sig väl framme under terränglöpningstävlingarna på Sandhagen.

Rödsö skola

Adress: Orresvägen 10

Telefonnummer: 8222 408

Lärare och personal

Jussi Roiko, rektor och lärare i åk 1-3, Brita-Lena Ylimäki, vik. timlärare i åk 4-6. Jonna Kungas, skolgångshandledare. Specialläraren Johanna Molander har besökt oss varje vecka. Oskar Sirén gårdskar/vaktmästare. Skollunchen kom från Storkisbackens skolas kök. Som ansvariga matutdelare har fungerat Anne Hals. Anne har även ansvarat för städningen av skolans utrymmen. Annukka Bergroth, skolhälsovårdare. Eva-Maria Karlström skolkurator, Siv-Britt Ström ledare för eftis verks amheten.

Föräldraråd

Nuförtiden existerar en gemensam direktion för de svenska skolorna. Istället har på varje skola grundats ett s.k. föräldraråd, som i praktiken består av medlemmarna i hem- och skolas styrelse. Föräldrarådets ordförande är Linda Krokfors.

Stipendiemedel

- Rödsö skolas minnesfond
- Selma och Reinhold Backlunds fond
- Rödsö Hem och Skola r.f.
- Rödsö Delägarlag
- Rödsö-Palo Jaktlag r.f.
- Karleby Lions Club
- Karleby stad J. Kort

Ur skolans dagbok

Läsåret inleddes den 14.8 med 33 elever samt två lärare och en skolgångshandledare. Under det gångna läsåret har vi i Rödsö skola koncentrerat oss på några tyngdpunkter. Vi har satsat på *modersmål, samarbetsinlärning eller kooperativt inlärning, utomhuspedagogik samt hållbar utveckling*. Utomhuspedagogiken har kommit som en naturlig del in i skolans vardag och naturen och skogen har fått stå som klassrum under flera tillfällen. Miljön i Rödsö gör det lätt att ta undervisningen utomhus! Men vi har inte enbart nöjt oss med att ha utomhusundervisning i skolan utan även besökt Elba naturskola under flera tillfällen under hösten och våren.

På höstterminen ordnades friidrottstävlingar vid Kyrkbackens friidrottsplan där Alexandra Lahti från Rödsö skola tog silver i flickornas kulstötning. En gemensam lingonplockningsdag med hela skolan ordnades den 5.6. Både elever och personal njöt av dagen och vi fick ihop en stor mängd lingon. Vi bestämde oss för att sälja lingonen. Elevkåren och eleverna fick bestämma vad de ville göra med pengarna. Elevkåren kom med några bra förslag och till slut valde eleverna att de ville ha en författare på plats för att höra hur arbetet som författare går till. Därmed besökte författarna Malin Klingenberg och Joanna.

Vikström Eklöv oss den 10 oktober för att diskutera deras verk "Patrik och pensionärs-makten". På hösten fick vi även besöka en elevs hemgård där det fanns får och renar.

Läsårets första föräldramöte ordnades den 6.9 och höstens utvecklingssamtal veckorna 39 och 40. Brandövning hade vi i skolan den 9.10 och skolfotograferingen ägde rum den 26.10.

Den 13.12 hade vi en vacker och stämningfull Lucia-morgon på skolan med levande brasa, gäster samt program med olika sånguppträdanden av eleverna i åk 4-6. Årets Lucia hette Carolina Kortell. Höstterminen avrundades, som sig bör med en stämningfull julfest i Sockenkyrkan den 17.12 där skolans elever uppträdde med många olika instrument och ett mångsidigt uppträdande med bl.a. jultablå. Programmet lyckades väl och julfesten uppmärksammades även i Kokkola tidningen.

Skolan besökte naturmuseet Kieppi för att se på mineralsamlingen och deltog i en "Spår i snön" workshop den 23.1. Under vårterminen deltog skolan också i skidtävlingar som ordnades vid Köukar-backen den 21.2. Vädret var strålande med solsken och flera minusgrader. Skolan ordnade även en slalomresa till Kaustby den 7.3 där flera elever åkte slalom för första gången. Under veckorna 6-7 höll skolan sina utvecklingssamtal. Vi deltog i den gemensamma påskgudstjänsten den 18.4 i Stadskyrkan. I maj var Trygve Cederberg från cirkusskolan i Rödsö



Undervisning om djur i Elba innan vi går ut!



Lingonplockning



Skolans elev berättar om hur renar sköts!



Utomhuspedagogik och geometri med åk 1-2!

och lärde eleverna att jonglera och trixa med cirkuskäppar. Besöket var mycket väntat och eleverna trivdes enormt.

Med hållbar utveckling som tyngdpunktsområde beslöt vi för att ordna en städdag ute i naturen. Åk 4-6 elever städade omgivningen runt Roska ruka fredagen den 10.5. På plats var även ÖT som gjorde en artikel om vårt evenemang. Skolan hade också en städdag på våren där vi städade, krattade och gjorde skolområdet i skick. Vårens skolresa gick den 29.5 till Kalajoki och äventyrsplatsen Pakka. Vårfesten hölls i skolan den 28.5, när åk 6 utdimitterades från lågstadiet och ett antal stipendier delades ut.

Kultur

Under läsåret har vi varit på flera olika kulturella evenemang. Den 15.2 fick skolan vara med om en konsert i Snellmansalen. Vårens teaterbesök inleddes med Teater Taimines pjäs som vi såg i Såka byagård den 11.3. I april var det dags för LasseMajas detektivbyrå som Wasa teater stod för, pjäsen var väldigt omtyckt! Karleby konstakare arrangerade en isdansshow med temat "Världen

runt med skridskor". Vi fick se flera olika kulturer från Puerto Rico till Grönland. Vårens sista kulturella evenemang fick vi vara med om i Rödsö skola dit jazzmusiker Martin Söderbacka (jazzgitarr) och Eevalotta Matikainen (kontrabas) kom för att uppträda.

Samarbete hem-skola

Samarbetet med Hem och Skola-föreningen har fortgått som tidigare. Vi har en aktiv förening i Rödsö, som stöder skolans verksamhet på ett ytterst uppskattat sätt. Två skoldisco har arrangerats under läsåret, en på hösten och en under våren. Föreningen ger bidrag till olika evenemang och stöder våra resor på olika sätt. Hem och Skola har även skött om serveringar på föräldramöten, julfest och vårfest. Eftisverksamheten bedrivs helt av Hem och Skola.

Speciellt viktigt har varit det ekonomiska stödet vi fått av Hem och Skola. De har betalat vår teaterresa till Vasa samt stått för betalningen för besöken till Elba. Utan Hem och skolas bidrag hade våra kulturella – och utomhuspedagogiska verksamheter inte kunnat ordnas på ett så bra sätt som nu.



Städdags ute vid Roska ruka!

Samarbete

Församlingen har hållit morgonsamlingar i skolan en gång i månaden. Många olika föreningar i byn har bedrivit ett aktivt samarbete under läsåret, likaså Rödsö Hem- och skola-förening. För övrigt har också olika byamöten och sammanträden hållits i skolan, likaså en byagudstjänst på våren. Den 16.5 ordnades en besöksdag för de förskolebarn från Vittsar skola, som skall inleda sin skolgång till hösten 2018 i åk 1. Under vecka 21 hade alla elever i åk 6 i Karlebys svenska skolor en gemensam besöksdag ute vid Soldatskår och en dag besökte eleverna i åk 6 också sin blivande skola, nämligen högskolan.

Samarbetet med Elba naturskola har lett till flera besök i Elba. Under hösten hade vi en utedag då eleverna fick jobba i smågrupper och lösa olika problem, en del var arbetsövningar och en del individuella uppgifter. På våren besökte vi Elba två gånger varav ena besöket fick vi ta del av pilkning.

4H-verksamheten har pågått under hela året med Lena Nylund. Eleverna har pysslat, bakat och gjort experiment under dessa tillfällen.

Sport i skolan

Idrott skall vara roligt och omväxlande för alla och alla skall få vara med. Den 7.9 deltog eleverna i skolornas friidrottstävlingar på Kyrkbackens sportplan. Simningen inleddes i september. Totalt har vi under läsåret simmat fem gånger och många elever har på ett flitigt sätt, tagit diverse simmärken. I april stod Rödsö skola som arrangör för årets rinkbandy-turnering i Ishallen. Rödsö-laget deltog i Innebandyturneringen den 21.11 som spelades vid Hållhagens skola. Dessutom deltog vi i skolfotbollsturneringen den 8.5 på konstgräsplanen vid Sandhagen.

Studiebesök och utfärder

Den omtyckta slalomdagen i Kaustby genomfördes i år den 7.3. Måndagen den 29.5 åkte hela skolan till Kalajokis Pakka. Åk 4-6 elever var på klassresa den 22-24.5 i Helsingfors där de besökte muséer, kyrkor och andra kulturellt viktiga sevärdheter. Med på resan var Brita-Lena Ylimäki och Jonna Kungas samt en förälder. Eleverna har sålt kex för att finansiera resan till Helsingfors.

Såka skola

Adress: Gamla Skrabbvägen 15

Telefonnummer: 8229102

Lärare och personal

Furubacka Maria åk 1, rektor, Thodén Nina åk 2, Hagnäs Eva åk 3-4, Fredlund Gun-Maj åk 5-6, Dalhem Sofia timlärare, Gistö Anki speciallärare, Sjölin Malin, skolgångshandledare, Björk Peter gårdskarlar, gemensam med byagården, Haals Anne städare, Brännkärr Annika, skolsekreterare.

Stipendiemedel

- Evert och Irene Westmans stip.fond
- Adele och Vivi Backmans stip.fond
- Hilma och Werner Sweins stip.fond
- Emma och Uno Högnäs stip.fond
- Saga och John Sandells stip.fond
- Såka skolas stipendiefond/Robert Wiklunds fond
- Cay Nordlunds minnesfond
- Såka skolas 100-års jubileumsfond
- Edla och M.A. Slottes stipendiefond
- Karl Krokfors stipendiefond
- Lägerskolfonden Äkäs -82
- Greta Sofia och Matias Slottes minnesfond
- Karleby Lions Club

Samarbetspartners

Samarbetet mellan hemmet och skolan har detta läsår bl. a. bestått av två utvärderingsamtal samt ett föräldramöte.

Med vår aktiva hem- och skolaföreningen har vi haft ett intensivt samarbete bl. a. med att piffa upp skidspåret med nya skyltar samt bygga en grillplats längs skolans skidspår och ordna vårfest.

Övriga samarbetspartners har varit bl. a. Såka daghemsförening, Karleby 4H, Karleby stadsbibliotek, Karleby svenska församling, K H Renlunds muséum, Karleby Mathaförening och Folkhälsan.

Tre skolfarmödrar och en skolfarfar har också i år, till elevernas och personalens stora glädje, hjälpt till i vardagen.

Plock ur skolans dagbok

Läsåret som gått har varit fullt av händelser av alla de slag. Vi har haft både vanliga och ovanliga dagar. Årskurs 3-4 har varit på Soldatskår och tagit del av "Bibeläventyret", de flesta av skolans elever har deltagit i idrotts-

tävlingar, vi har haft flera uppskattade författarbesök. Att få prova på med Cirkuskalaset var omtyckt. Tillsammans med elever från Rödsö, Vittsar och Öja fick vi se pjäsen "Skolans kung" som Teater Taimine framförde. Att få besöka Smedsby och se "LasseMajas detektivbyrå" i Wasa teaters regi hörde också till en av de bästa skoldagarna. Årskurs 5-6 hade lägerskola i Pörkenäs i mitten av maj och årskurs 3-4 bjöds på en jazzkonsert. Läsåret avslutades med vårfest, friluftsdag och konstensdag.

Våra tyngdpunktsområden

Funktionell inlärning

I år har Såkaeleverna blivit aktiverade funktionellt. Ett sätt som motiverar de flesta elever. Vi har lärt oss genom att göra och röra på oss samtidigt via spel och lekar. Förbi är den tiden då vi enbart sitter och lyssnar, skriver och läser vid pulpeten. Vi tränar på sociala färdigheter, att vinna och förlora och logisk slutledningsförmåga. Det funktionella



Vi har lärt oss genom att göra och röra på oss samtidigt via spel och lekar. Förbi är den tiden då vi enbart sitter och lyssnar, skriver och läser vid pulpeten.



Årskurs 1-2 jobbade med påskveckans händelser.

arbetsättet har också en positiv inverkan på minne, uppmärksamhet, problemlösningsförmågan och förmågan att behandla information. Motionen ger också möjlighet att hantera och få utlopp för känslor. Enligt forskning förbättras inlärningsförmåga tack vare rörelse. Det hjälper överaktiva barn med koncentrationsproblem men också blyga elever som sällan vågar komma fram. Vi har rört på oss i klassen, i korridoren, i gymnastiksalen och förstås ute på skolgården och i skogen. Vi har använt oss främst av funktionella metoder på modersmåls-, matematik, omgivningslära och språklektioner. Frågar man av eleverna om de tycker om dessa timmar får man ett rungande ja som svar.

Kooperativt lärande

Under året har vi arbetat en del med kooperativt lärande. Det går ut på att man lär sig bättre när man jobbar tillsammans. Eleverna pratar med varandra och lär varandra, då bekräftar de det som de redan kan och hjälper andra att lära sig bättre.

Den enklaste modellen är att börja med pararbete, "axelkompisar". Eleverna samarbetar t.ex. i matematik, då de får förklara åt sin axelkompis hur man ska räkna ett tal. Kompisen skriver och sedan byter de roller.

EPA – Enskilt, par, alla: när vi ställer frågor låter vi ibland eleverna fundera en liten stund för sig själv, sedan viska med varandra och fundera tillsammans i axelparet, och till



I åk 1-2 har böckerna "Handbok för superhjältar" varit väldigt uppskattade och tagit upp många olika känslor på ett intressant, lärorikt och spännande sätt.

sist svara högt i klassen den som vill. Då får vi alla mera aktiva, istället för att endast en elev markerar och svarar.

Vi har också läst läseläxan åt axelkompisen, som lyssnar, och sedan byter de läsare. För att få in lite mera rörelse har de fått springa och hämta en kloss efter varje läst stycke.

Fyrfältare har vi testat, där eleverna i grupp pratar om ett djur eller ett ord, och skriver info om det. Eleverna i åk 3-4 skrev på det här sättet om abborren och gäddan.

Stärka svenskan

Alla skolans lärare har deltagit i fortbildningsprojektet "Gränsland" som handlar om att



I år har vi även satsat mycket på utomhus pedagogik.

förstärka språkinläringen och främst då modersmålsinläringen. Inom ramen för det har vi satsat på att stärka ordförrådet hos våra elever i åldersblandade men homogena grupper. Vi har också årskursvis satsat på olika skrivprocesser. Eftersom vårt mångvetenskapliga lärområde i år har varit "vänskap och emotionella färdigheter" har vi valt att jobba extra mycket med känslord både i "ordförrådsgrupperna" och i klasserna.

Villa skola

Adress: Hemgårdsvägen 3

Telefonnummer: 040 4892 208, 040 4892 209

Lärare och personal

Nygren Lena åk 1, Sandström Yvonne åk 2, Ylimäki Paula åk 3, Häggblom Joakim åk 4, Tylli Marja-Leena åk 5, Lindqvist Christian åk 6, Storbacka Mikaela timlärare, Masar Tua rektor, timlärare, Finell Anna speciallärare, Kuosmanen Fredrika speciallärare, Backfält Stefanie timlärare i specialundervisning, Dahlbacka Kia, Raikula Mary, Sundberg Minna, Åkerlund Annette, Ahola Annika, Sjöberg Katja, Nyblom Marjo, Jokihara Petteri, Hassel-Sandström Maria skolgångshandledare. Granlund Yvonne, 10 h/vecka, rehabiliterande arbete, april och maj. Ansvarig morrisledare Mary Raikula, ansvarig eftisledare Katja Sjöberg. Käsälä Jouni gårdskarlvaktmästare, Hansson Birgitta husmor, Brännbacka Sirkka-Liisa köksbiträde, Björkskog Vivan och Ruokoja Eivor städare, Brännkärr Annika skolsekreterare.

Områdes direktion

Numera finns endast en gemensam direktion för de svenska skolorna, till vilken föräldråden vid skolorna kan lämna in ärenden för behandling. Skolans rektor sitter som lärarrepresentant i områdesdirektionen för den svenska rutten. Områdesdirektionen har sammankommit 3 gånger

Stipendiemedel

- Gustaf och Hanna Anderssons stipendiefond
- Anni och Hannes Hagströms minnesfond
- Villa sv.folkskolas 100-års jubileumsfond
- Tekla och M.A. Olins stipendiefond
- Gustaf Anderssons stipendiefond
- Enok Österlunds stipendiefond
- Ernst Indolas stipendiefond
- Linnusperä byaråd
- Doris och Gustav Björkgrens stipendiefond
- Seppälä skolfoto
- Lärdoms skolans fond
- Ofärdsårens fond
- Johan Korts fond
- Råbbska fonden
- 60-årsfonden
- Karleby Lions Club
- Kyrkbackens småhusförening

Ur skolans dagbok

Speciella händelser

Temat för läsåret 18-19 har varit "Vår gemensamma värld", som omfattat miljöfostran (Grön Flagg), globalt tänk och globalisering samt också skola i rörelse.

Läsåret inleddes med en friluftsdag till Ohtakari, för att få en mjukstart på läsåret. Medel från Brita Maria Renlunds minne möjliggjorde denna utfärd. Åk 4 hade sin mini-



I november hade vi en annorlunda skoladag, med besök från paraolympia förbundet. Eleverna fick pröva på olika paraolympia-grenar, samt träffa 2 paraolympiker.

lägerskola i samarbete med församlingen på Soldatskår och åk 5 hade en egen minilägerskola på Villa Elba. I mitten av september åkte åk 6 och Christian Lindqvist, som ansvarig lärare på lägerskola till Oivanki, Kuusamo. I november hade vi en annorlunda skoladag, med besök från paraolympia förbundet. Eleverna fick pröva på olika paraolympia-grenar, samt träffa 2 paraolympiker. Detta möjliggjordes med medel från B-M minne. Ahola Transport besökte skolan med sin roadshow, där eleverna fick information om trafiken, yrket inom transsportvärlden samt provsitta i förarhytten på en riktig långtradare. I år igen hölls en traditionell Lucia morgon med inbjudna gäster. Författare Karin Erlandsson besökte skolan i december.

I mars åkte åk 6 till Vasa och företagargbyn, som ordnades av projektet "Företagarbyn i Österbotten". I mars hade vi vår aktivitets- och friluftsdag. Hela skolan åkte till Kaustby för att åka slalom, skida och åka i pulkabacken. I mars hölls ett föräldramöte för hela skolan kring temat "Vad händer på nätet" med Maria Lingonblad från Folkhälsan. Maria höll workshopar för eleverna klassvist under dagen och föreläste kring samma tema för föräldrarna på kvällen. Åk 6 hade via "Skola i rörelse"-projektet en dansförmiddag med

Studio Dancement.

Hela skolan åkte på teater till Smedsby, med stöd från Brita Maria Renlunds minne. I år fick vi se LasseMajas detektivbyrå. Wasa teater utlokaliserad till Smedsby. Medhavd skollunch åt vi i Smedsby UF's lokal.

Åk 3 såg "Supermarsu" på Kokkolan kaupungin teatteri. Staden bjuder alla tredjeklassister på teater.

Skolans vårfest hölls onsdagen 29. maj och läsåret avslutades med betyg och glass lördagen den 1.juni.

Under läsåret har skolan tagit emot både praoelever från Donnerska och gymnasiet samt studeranden från olika yrkesinstitut och pedagogiska fakulteten, som gjorde sina avslutande praktiker hos oss. Under året har klassvisa utfärder ordnats i närmiljön och till muséerna i staden.

I april besökte åk 6 från Halkokari våra sexor, för att bekanta sig med två språkigheten i staden, samt pröva på sina svenska kunskaper. I maj inleddes också förberedelserna för Villa 150 år. Skolan har fått en ny logo, utgående från kompassrosen som finns i gamla aulan. Det är Yvonne Sandström och Elin Masar som utarbetat logon. Åk 5 gjorde / filmade en "digihistorik" över Villa skolas historia, tillsammans med mediastudernaden



Malin Enqvist och Elin Masar, från Arcada. Filmen visas under skolans jubileum i september.

Grön Flagga/Miljörådet

Grön-flagga-tema: Vårt gemensamma jordklot
Villa skola är en Grön Flagga skola på hållbar nivå. Vårt tema det här läsåret har varit Vårt gemensamma jordklot. Vi fyllde i ett frågeformulär i början av läsåret vilket visade att vi bör lära oss mer om klimatförändring och varifrån alla varor kommer och vad rättvisemärkta produkter är.

Vi har haft temadagar som handlat om Stoppa klimatförändring, Utrota extrem fattigdom och Minska ojämlikhet. I klasserna såg vi programmen "Totalt globalt" som är en rolig frågesport på dessa teman. Vi diskuterade och svarade på frågorna och gjorde sen olika övningar som vi synliggjorde på skolans väggar på världskartor. Åk 1-3 lade



upp bilder och förpackningar av olika livsmedel och sökte på kartan varifrån de kommer medan åk 4-6 satte upp teckningar av sina klädesplagg. Endast några plagg var gjorda i Finland eller Norden. Vi har också fått lära oss hur Finland hjälper olika länder. Förskolan klippte och klistrade dockor av barn från olika länder som de placerade runt ett jordklot på väggen.

Tillval: Kreativt på scen

Tillvalsgruppen Kreativt på scen började i januari 2019 planera vårens verksamhet. Eleverna beslöt att de skulle ordna en talangtävling.

Under våren arbetade gruppen produktivt. Arbetet påbörjades med att göra reklam för tävlingen. Några elever gick runt i klasserna och berättade om tävlingen, och det gjordes stora reklamaffischer som sattes upp



i skolan för att annonsera tävlingen. Intresset för tävlingen var stort.

I själva tävlingen hade alla en egen uppgift. Några elever fick uppgiften som programledare, några elever fick uppgiften som domare och några fungerade som DJ.

Eleverna skrev en egen sångtext och hittade på koreografin till sitt öppningsnummer, och de skrev själv ett manus för programledarna och för domarna. Eleverna pyntade i festsalen med girlanger och med stjärnor på väggarna. Eleverna designade också ett diplom, som varje deltagare i tävlingen fick. Priset för vinnarna i Villa har talang var en presentkorg som Kreativt på scen-gruppen också själv samlat ihop. Det blev ett lyckat evenemang. Som vinnare utsågs Joel Skog, som imiterade och uppträdde som Marshmello, och Elin Byström, som sjöng vackert. Talangtävlingen hölls 29.3.2019.

Samarbete hem och skola

Föräldraföreningen Club Villa vid Villa skola arbetar för en trivsamt skolmiljö där såväl elever som personal kan trivas. Club Villa fungerar också som en länk mellan skolan och föräldrarna. Club Villas styrelse har under verksamhetsåret 2018-2019 bestått av klassvisa föräldrarepresentanter och ordförande samt en lärarrepresentant.

Club Villa ansöker om bidrag som möjliggör teaterbesök och utflykter för skolans elever. Club Villa understöder en aktiv rastverksamhet genom att skaffa fotbollar, pulkor, (snö)spadar och andra redskap för att aktivera eleverna under rasterna. Club Villa ger också understöd till klassvisa evenemang.

Under verksamhetsåret 2018-2019 har Club Villa hållit fyra protokollförda styrelsemöten där föreningens verksamhet planerats. Undervårtermi-

nen ordnade föreningen en bakverksförsäljning. Club Villa kommer också att delta i firandet av Villa skola som fyller 150 år.

Club Villas styrelse utgör också skolans föräldraråd. Skolans föräldramöte hölls i mars med föreläsare Maria Lingonblad, Folkhälsan. Temat för föräldramötet var "Vad händer på nätet". Maria höll workshopar för eleverna under dagen kring samma tema.

Via Club Villa kan vi också ansöka om bidrag från Brita Maria Renlunds minne. Bidragen vi erhållit från stiftelsen har använts till friluftsdag till Ohtakari i augusti, skid- och friluftsdag till Kaustby, Para School Day för eleverna, Wasa Teaters teaterbesök med TIU(teater i undervisningen) och Världen är så stor för åk 4-6, Karius och Baktus för



Under läsåret har vi haft många teaterbesök, tack vare bidrag från Brita Maria Renlunds minne.

åk 1-3. Teater Taimine besökte skolan med Skolans kung. Pengarna räckte ännu till ett teaterbesök till Wasa teater/ Smedsby UF och LasseMajas detektivbyrå.

Samarbete

Samarbetet med församlingen har i år igen varit kring morgonsamlingar en gång/månad. Bibeläventyret med Tuija Nygård ute på Soldatskår fortsatte i år igen. Folkhälsan i Karleby har fortsatt med både morgonvård "morris" och eftermiddagsvård "eftis". Mary Raikula har varit morrisledare och Katja Sjöberg har fungerat som eftisledare. Skolan har i år haft två medfostrare i skolan. Vi har haft Jens och Marina Sjöstrand som farfar och farmor i skolan. Skolan samarbetar också med museet i staden, och deras olika utställningar och museipedagogiklektioner. Vid planeringen av skolans 150 års jubileum har vi samarbete med både museet och kultursidan i staden. Skolan har haft 8 praoelever från Donnerska skolan och 5 prao elever från gymnasiet. Studerande från SoTe-oppilaitos, gjorde sin 5 veckors praktik i oktober hos oss. En ped.stud gjorde sin åhörarpromenad hos oss i januari.

Kultur

Under läsåret har vi haft många teaterbesök, tack vare bidrag från Brita Maria Renlunds minne. På hösten besöktes skolan av Wasa teater och deras TIU(teater i skolan) projekt " Världen är så stor" för åk 4-6, medan åk 1-3 fick se "Karius och Baktus". Teater Taimine besökte skolan på våren med "Skolans kung". Läsåret avslutades med teaterbesök till Wasa teater/ Smedsby, där vi fick se LasseMajas detektivbyrå. Åk 3 fick se "Supermarsu" på Kokkolan kaupunginteatteri

Musikprojekt

Under "Vinterackordion" veckan besökte skolan Snellmansalen och fick höra Lars Karlsson och Öivind Farmen. Åk 3 och 4 fick uppleva "Jazz i skolan" med Evalotta Matikainen och Martin Söderbacka. Tillvalsgruppen "Kreativt på scen" hade ordnat med en talangjakt, "Villa skola har talang"

Idrott i skolan

Villa skolas elever har under detta läsår representerat skolan i flera turneringar och tävlingar.

På hösten deltog eleverna framgångsrikt i friidrottstävlingarna som ordnades på Kyrkbackens sportplan. Flera medaljer och fina prestationer var saldot från den dagen.

Innebandyturneringen ordnades i november. Skolan deltog med tre lag. Flickorna tog guld och pojkarna silver. Det tredje laget gjorde bra ifrån sig, men medaljerna uteblev denna gång. Skidtävlingarna ordnades i februari på Köökar. I tävlingarna deltog ca 30 elever från olika årskurser. Eleverna skidade bra och tog hem flera medaljer. Rinkbandyturneringen i april ordnades i ishallen. Skolan deltog med ett lag bestående av både pojkar och flickor. Turneringen bjöd på bra spel och en fin tredje placering.

Två fotbollslag från skolan deltog i början på maj i den årliga fotbollsturneringen för lågstadieskolor som spelades i Sandhagen. Bra spel och fint väder bidrog till en lyckad dag.

I maj deltog elever från årskurs fyra i Lilla stafettkarnevalen som årligen ordnas i vackra Jakobstad. Fin stämning och kämpaglöd gav en fin placering i stafetten. Stafettkarnevalen i Esbo den 17-18 maj avslutade skolidrotts-



året. Elever från åk 5-6 deltog i stafetterna som genomfördes på en fin och stor stadion. Storpublik på läktaren bidrog till en härlig stämning på banan.

Skolans pedagogiska personal

Under läsåret har arbetet med sammanslagningen av Kyrkbacken och Villa småningom kommit igång. En arbetsgrupp som gjort en förutredning över den kommande skolans behov och utrymmen har gjorts. Skolans rektor tillsammans med Kyrkbackens skolas rektor har suttit med i gruppen. Gruppen har sammankommit 7 gånger. Stadsstyrelsen godkände på sitt maj-möte förundersökningen och nu får planeringsarbetet sätta igång på allvar.

Hela skolans lärarkår deltog i en fortbildningsdag med Niclas Fohlin om kooperativt lärande. Lärarkåren tillsammans med andra skolor har deltagit i den gemensamma fortbildningen "Gränsland" som har som mål att stärka det svenska språket i skolorna. Två av skolans lärae deltar i fortbildningen "Positiv psykologi". Några lärare deltog i en fortbildning med James Nottingham och "Challenging learning". Skolans utvecklingsplan utarbetades under hösten och utvärderades i maj, samt linjer för fortsatt utvecklingsarbete drogs upp samtidigt, vilka som är våra tyngdpunkter nästa läsår.

Eleverna berättar omlägerskolan i Oivanki

På måndag klockan 9 for vår buss mot Kuusamo. Det tog 1-2 timmar förrän vi stannade vid ABC Tupos i Uleåborg och åt mat. Där fanns olika spel som alla gärna ville testa.

Förrän vi kom till Oivanki var vi i Suurpetokeskus, en djurpark där det fanns, vargar, älgar, björnar, rävar och lodjur. När vi kom till Oivanki fick vi först se oss runt lite, sedan åt vi middag vid huvudhuset, Kuukkeli. Därefter gick vi till vårt hus "Teeri" och det var så sent så vi gick nästan strax och sova.

På tisdag for vi till Koskenlasku. Det var kanske det roligaste av alla saker. Det finns 5 olika nivåer på forsar men vi for bara på nivå 1,2 och 3. Vi föll nästan ur båten och vattnet var iskallt men de var ändå roligt.

På Onsdag gick vi Pikku Karhunkierros som var 12 kilometer lång. Det var tungt men alla orkade ända till slut. På Onsdag var det många som var i spelrummet.

På Torsdag for vi till Ruka och titta på den fina utsikten uppe på berget. Sedan fick man gå runt lite själv i butiker i Ruka. Det fanns mest souvenir-butiker och när vi kom till Oivanki gick vi strax och äta. I Oivanki fanns det jätte god mat. Sedan på kvällen fick vi ha godiskväll. Och vi hade också nattorientering. Där såg vi norrsken och det var jätte fint. På kvällen redde vi ut ett stort bråk mellan klassen och nästan alla började gråta. Det var en mycket känslsam och rolig kväll men framförallt mycket minnesvärd. Kika lät flickorna ha telefonerna den sista kvällen men pojkarna fick inte.

På Fredag var det städdag, alla skulle städa och dammsuga sina rum, packa ihop. Oivankis dammsugare hade ögon på sig och de såg jätte roliga ut. Efter att alla hade städade hade vi vårt sista möte med Panu, vår ledare i Oivanki. Sedan for vi hem med vår buss, vi stannade vid en ABC station och 6 tiden kom vi hem. Oivanki är något vi alla kommer minnas länge!

*Anna Holm, Evelina Enlund och Elin Byström
Åk 6 Villa skola*

Vittsar skola

Adress: Gamla Uleåvägen 144

Telefonnummer: 040 4892 208, 040 4892 209

Lärare och personal

Eva-Stina Virtanen åk 1-2, Åström Lotta åk 3-4, Enlund Markus, rektor + åk 5-6, Gistö Ann-Kristin speciallärare, Borg Lena skolgångshandledare, Hänninen Sara skolgångshandledare oktober-december, Lindholm Axel under vårterminen. Siren Oskar gårdskar/vaktmästare, Heininen Sari matutdelare/städare, Nygård Kristina eftisledare, Brännkär Annika skolsekreterare

Stipendiemedel

- Vicehäradsh
- Anders Herman Huhtas minnesfond
- Artur och Ernfrid Heikkiläs stipendiefond
- Greta Sofia och Matias Slottes minnesfond
- Axel Haglunds donationsfond
- Vittsar skolas 100-årsfond
- Matts och Herman Remells minnesfond
- Karleby Lions Club

Sista läsåret i Vittsar skola

Det är med ett visst vemod som årsberättelsen för 2018-2019 skrivs. Vittsar skola, som grundades år 1884, bedrev med all sannolikhet verksamhet ett sista helt läsår. Hösten 2019 blir den avslutande perioden i Vittsar skolas historia i och med att flytten till Chydenius skola ska träda i kraft fr.o.m. 1.1.2020.

Det är med andra ord flera gånger vi fått säga: -Det var sista gången vi gjorde det. Traditioner och rutiner som varit självklara inslag hamnar till historien. Vår- och morsdagsfesten är ett exempel på en stark tradition som levt kvar sedan 80-talet. Under denna sista fest 9.5.2019. uppmärksammade vi i traditionsenlig ordning mammor, men också vår skola och vår stad Karleby.

Under läsåret har vi arbetat inom ett heläckande tema som heter "Ta hand om det du har". Det temat har vi i sin tur delat in i tre kategorier; Hållbar utveckling, Från jord



Vittsar skola, som grundades år 1884, bedrev med all sannolikhet verksamhet ett sista helt läsår.

till bord och Rör på dig och må bra. Läsårets verksamhet kan på olika sätt kopplas till dessa.

Läsåret månad för månad

Redan den första skolveckan var det både rörelse och djur på agendan. Hela skolan cyklade till Toivonens djurpark och där fick vi - förutom att se djuren - uppleva en gammaldags skoldag. Martti Toivonen visade oss även hur gillra en effektiv getingfälla och det var nödvändigt eftersom det var en ordentlig getingsommar 2018. Vi åt också vår skol-lunch där, men det var inte de enklaste i och med de aggressiva getingarna.

Den andra skolveckan fick eleverna i åk 3-4 vara på läger på Soldatskår. Församlingen arrangerade Bibeläventyrets första del där. Den andra delen arrangerades på skolan i slutet av mars 2019.

Den 6 september deltog våra elever i åk 3-6 i lågstadiernas friidrottstävlingar på

Kyrkbackens sportplan. Förutom några individuella medaljer kunde Vittsar skola också bärga guld i masstafetten 12 x 80 m för åk 5-6. Segern är anmärkningsvärd med tanke på att laget hade ett par flickor från åk 4 i sina led. I september fick en del elever i åk 3-6 besöka Merja Pohjonens keramikateljè och bland annat tillverka en brännugn med henne. Batteribackas keramikateljè är mitt emot skolan och det var tacksamt att Merja ville göra detta med våra elever.

I mitten av september begav sig eleverna i åk 3-6 på en resa till Muuruveden koulu i Muuruvesi. Under ett par års tid har eleverna i Vittsar skola brevväxlat både på svenska och finska med eleverna i Muuruvesi. Kontakten med skolan ledde till ett besök som finansierades av Förbundet hem och skola i Finland inom ramen för projektet Skolkontakt. Under de två dagarna fick vi leka, spela och vara med i den dagliga verksamheten i Muuruvesi skola. Vi hade också möjlighet

PSSST!
HUOMIOI 3D-KUVAN
TOTEUTTAMINEN KAMPANJAN
ULKODASUJA SUUNNITELTAESSA:
✳ EL LIIKAA YKSITYISKOHTIA
✳ YTIMEKÄS VIESTI/SANOMA



www.kartonkikilpailu.fi



PSSST!
HUOMIOI
TOTEUTUS
ULKOASUJA
✳ EL LI
✳ YTIM

att undervisa våra vänelever i svenska. Föräldraföreningen i Muuruvesi hade ställt upp och bjöd oss på mat under kvällen.v

Under september-november medverkade vi i två utmaningar inom Kartongmatchen. Den första utmaningen handlade om att återvinna kartonger. Eleverna förde under två veckor protokoll på hemmets dryckeskartonger som återvinns. Av kartongerna byggde hela skolan sedan ett gemensamt hus, innan vi returnerade dem till punkten för kartonginsamling. Den andra utmaningen handlade om att på en dryckeskartongförpackning designa en fin logo och slogan som tangerade temat hållbar utveckling.

I slutet av september arrangerades ett skräprally för hela skolan där eleverna i grupper skulle sortera skräp. Naturskolan på Elba för åk 3-4 kom också igång med sin verksamhet i september och dessa träffar pågick under läsåret en gång i månaden. I

september månad begav vi oss också ut i lingonskogen, men trots att arbetarna var många var skörden inte stor denna gång. Vi fick nöja oss med att få botten fylld på tio liters ämbaret. Måhända förblev det Vittsar skolas sista lingonplockningstur och den förpassas till historien också som den minst lyckade. Å andra sidan trivdes eleverna med att få gå i skogen och äta sin matsäck där.

I början av oktober arrangerades lågstadiernas terränglöpningar i Sandhagen. Vittsar skola hade många löpare med i tävlingarna, men fick denna gång klara sig utan medaljer. I mitten av oktober påbörjade vi vår Läskampanj där vi hade valt att fokusera på böcker av nordiska författare. Projektet inleddes med bokprat av Mikaela Byskata-Ahlskog och eleverna skulle under en fyra veckors period dokumentera sin läsning i Kvart om dagen-häften. Karleby Marthor jobbade med eleverna i åk 4-6 under ett tillfälle i oktober



och ett annat i november. De fick bl.a. göra Vivans stekta äpplen och änglamat.

I november under Svenska dagen tittade vi på svenskspråkiga filmer och bjöd eleverna på lite godis och chips. Läsveckorna som vi hade inlett i oktober avslutade i mitten av november med Kura Gryning och högläsning i klasserna samt ett besök i åk 3-4 av Bild- och ordkonstnärerna Malin Klingenberg och Joanna Wikström. I november hann vi också medverka i lågstadiernas innebandyturnering vid Hållhagens skola. Ett rekordantal lag hade Vittsar skola detta läsår i och med att vi kunde ställa upp med två flicklag och två pojklag (!). Detta kan ses som en del av vår Skola i rörelse policy där vi önskar ett stort deltagande i idrottsevenemang.

December månad medförde en hel del program utöver det vanliga skolarbetet. Finlands självständighet uppmärksammades i samband med morgonsamlingen, eleverna i

åk 5-6 fick besök av skolpolisen och eleverna i åk 4-6 gjorde smoothies och hade avslappningsövningar med Nina Thodèn, samt dansade med Nora Kuhlström. Torsdagen den 13.12. hade vi Luciamorgon, där fyra elever från åk 5-6 sjöng och läste för oss. Luciaföljet besökte även Älvdalens skola. Eleverna från Älvdalens skola kom en vecka senare på svarsvisit och framförde "Tiernapojat". Eleverna i åk 6 bakade pepparkakor och dekorerade pepparkakshus tillsammans med skolfarmor Marit Emet.

Julfesten var även detta år välbesökt. Förutom den traditionella skolkören och jultablån uppmärksammades Z. Topelius 200-årsjubileum, med en egen uppsättning av "Björken och stjärnan".

Under årets lopp har återanvändning under temat "Ta vara på det du har", märkts i slöjden bla så att åk 1-2 gjort monster av udda eller söndriga fingervantar, kätthästar

av gamla slitna sockor, instrument av godisaskar och i åk 3-6 har en del elever använt gamla jeans, t-skjortor och gardiner till nya mössor, kramdjur, kjolar, kuddar och förkläden.

Det nya året inleddes med läsveckor under temat "djur och natur". Litet senare hade åk 1-4 ordkonst med bibliotekarie Mikaela Byskata-Ahlskog. I slutet på januari deltog elever från åk 5-6 i en basketturnering tillsammans med finskspråkiga skolor. Eleverna knep en fin fjärde plats i turneringen. Den snörika vintern gav många möjligheter för en skola i rörelse. Varannan vecka har eleverna haft skidåkning och varannan vecka skridskoåkning, eftersom skolan haft egen is och skidspåret startat på skolgården. Elevkåren hade ordnat med en 45 min. lång rast på torsdagar, då den som ville hade möjlighet att skida eller skrinna. Simhallen har vi också hunnit besöka åtta gånger under skolåret och många har blivit duktiga simmare.

I februari ordnade Hem&Skola ett traditionellt "Vändagsjippo" med ponnyridning, curling, snöskoteråkning och grillning. På grund av det regniga vädret blev festen framflyttad en vecka, men lyckades bra och var välbesökt när den väl blev av. I slutet av månaden ordnades skidtävlingar vid Köukar. Största delen av skolans elever deltog, och de som stannade vid skolan begav sig också ut i skidspåret en stund av dagen. Under fyra veckor i februari och mars genomfördes skolans egen motionskampanj, som avslutades med prisutdelning till alla deltagare. I februari fördes även utvärderingssamtal med samtliga elever och någon av deras vårdnadshavare.

Under läsåret har åk 1-2 haft en gemensam aktivitet med förskolan varje månad. Vi har gjort utflykter till skogen och haft picknick, skrinat tillsammans, haft gemensamma



lekar och tävlingar och plockat videkissor.

Fastlagstisdagen den 5.3. tillbringade skolan i Kaustby. De flesta eleverna åkte slalom eller snowboard men några njöt också av det vackra vädret i pulkbacken.

Skolan har haft fem stycken praoelever under året.

I mars satsade skolan på kulturella evenemang och hela skolan åkte först till Såka byagård där vi fick njuta av Teater Taimines föreställning skolans kung och följande vecka ta en längre busstur till Smedsby där Wasa Teater satt upp föreställningen LasseMajas Detektivbyrå. Föreställningen var succé, så även godisinköpet och hamburgarmåltiden



eleverna fick njuta av i Oravais på vägen hem.

Årskurs 3-4 hade besök av Tuija Nygård med Bibeläventyret två dagar i klassen och hann gå igenom hela Nya Testamentet då. I slutet på månaden besökte Pia Grankvist från Ekorosk åk 4-6 och diskuterade sortering samt presenterade Ekorosks faciliteter i Jakobstad.

Månaden slutade med besök av Tryggve Cederberg som visade cirkuskonster för våra elever. Eleverna fick även testa på bl.a. jonglering. Många duktiga trixare verkar finnas på vår skola.

I april fick åk 5-6 åka till Vasa på den ef-

terlängtrade Företagsbyn de förberett sig på i klassen i flera veckor. Dagen var lyckad och eleverna var nöjda med dagen även om en del företag slutade på minus. En lärorik dag för alla!

Påskan inföll i slutet på april i år så hela skolan deltog i skolornas Påskgudstjänst på skärtorsdagen. En del elever från skolan deltog i rinkbandyturneringen mellan de svenskspråkiga skolorna i staden. Vittsar lyckades med bedriften att vinna hela turneringen tack vare 5 segrar och en oavgjord och en bättre målskillnad än Chydenius som fick silvret. Månaden avslutades med vänelevsverksamhet i form av WhatsApp orientering på Valborgsmässafton.

Maj inleddes med teaterbesök på Karleby stadsteater för åk 3-4. Pjäsen Supermarsu stod på tur. Onsdagen den 8 maj deltog Vittsar skola i skolfotbollsturneringen. Torsdagen 9.5 ordnades Vittsar skolas sista Vår- och Morsdagsfest med fina program, lotterier och samvaro. Månaden fortsatte med skolutfärd som i år bestod av en bussresa till Seinäjoki och Dudesons park. Eleverna hoppade, sprang och hade roligt hela dagen. Fredagen vecka 20 styrde en grupp elever i de äldre klasserna ner mot Esbo och Alberga stadion för årets Stafettkarnevalsdrabbning. I maj besökte åk 6 traditionsenligt Donnerska skolan samt hade sexornas dag då nästa års klasser presenterades för dem.

Skolan fick i slutet på maj besök av Söderbacka-Matikainen duo som har projektet Jazz för barn denna vår. Eleverna fick delta i en jazzkonsert. Mycket uppskattat!

Lördagen 1.6 hissades flaggan på avslutningsdagen vid Vittsar skola. Den blomstertid ljud en sista gång i byggnaden. Med mycket vemod och många fina minnen stängdes dörrarna för att ta emot den sköna sommaren.

Öja skola

Adress: Öjavägen 454

Telefonnummer: 8340470

Lärare och personal

Friis Åsa åk 1-3, rektor, Brunell Leena åk 4-6, Gistö Ann-Kristin speciallärare, Sjöberg Anders timlärare i musik och slöjd, Ahlberg Inger skolgångshandledare, Brännkärr Anika skolsekreterare, Saarela Mia kurator, Brännbacka Greta skolhälsovårdare Skolan köper lunchen från Öja Byacenter, fastighets-skötseln sköts av Långö Byagille rf. Eftermiddagsverksamheten organiseras av Folkhälsan, eftisledare i år är Ingela Nyberg

Direktion

Nuförtiden existerar en gemensam direktion för de svenska skolorna. Istället har varje skola ett föräldraråd som i praktiken består av medlemmar i Hem och skolas styrelse. Föräldrarådets ordförande är Linda Boberg-Santala

Stipendiemedel

- Amanda och Johan Finnäs stipendiefond
- Folkhälsan i Öja
- Föreningen Öja hem och Skola r.f.
- Karleby Lions Club
- Öja delägarlag

Ur skolans dagbok

Vi inledde höstterminen med att de första veckorna gå till Gäddvikens simstrand de dagar som vädret tillät. Eleverna simmade, byggde sandskulpturer och lekte på stranden.

I slutet av augusti hölls en välsignelseandakt i stadskyrkan för alla nya elever i åk 1.

Åk 4-6 besökte Öja hembygdsmuseum 11.9 där Carola Hästbacka och Fjalar Åkerblom guidade och berättade om Öjas historia.

De första utvecklingssamtalen hölls v. 40-41. Skolfotografen besökte oss 5.10. Linda Boberg-Santala tog med åk 5-6 på "Smugglarvandring". F. Åkerblom visade vapen som hittats på havsbotten.

Öja Hem och Skolas årsmöte hölls 30.10. Efter årsmötet hade vi en mörkervandring och korvgrillning vid Gäddviken. Eleverna hade också möjlighet att vara med.

I november hade vi skolgudstjänst i Öja bykyrka, byskolturnén på besök (i samband med strålande veckan), bokprat för åk 3-4 samt programmering för åk 1-3 med hjälp av tutorlärare Lovisa Brandt.

Lillajul firades i klasserna. I början av december var Rebecca Rasmus på plats och engagerade eleverna i olika rastlekar.



Vi firade en annorlunda julfest genom att ordna "Julvandring" vid Gäddvikens museiområde.

En vacker fredag morgon for åk 1-5 ut på Tomtevandring. Tomtarna i åk 6 hade gömt sig i skogen och överraskade oss. Åk 1-2 var tillsammans med dagis och förskola till Sockenkyrkans Jultablå. Skolans traditionella luciafest hölls i matsalen.

Vi firade en annorlunda julfest genom att ordna "Julvandring" vid Gäddvikens museiområde. Eleverna bjöd på fyra olika julprogram från första advent till stallet i Betlehem. Hem o skola föreningen skötte om så vi fick glögg och pepparkaka efteråt vid cafe Bryggan.

Vårterminen inleddes 2.1.

Åk 1-3 såg tillsammans med dagis och förskola dockteaterföreställningen "Den lilla farbror"

I februari var tutorlärare Nina Thodén en dag i åk 4-6. Eleverna fick jobba med "Digitala sagoböcker". Böckerna läste de sedan för förskolan och åk 1-2. Hela skolan var till Snellmanssalen på barnkonserten Bayan Tonic. Utvärderingssamtal nr 2 för åk 1,3,4 o 5 hölls innan sportlovet.

Vi var till Såka byagård där vi tillsammans med Rödsö, Såka och Vittsar skolor såg teater Taimines föreställning "Skolans kung". Hanna Klingenberg's ordverkstad 18.3 en-

gagerade alla elever. Åk 3-4 hade brandinfo av brandman Tylli från räddningsverket i Karleby.

I april besökte åk 4-6 biblioteket. Duon Söderbacka-Matikainen kom till vår skola och underhöll oss med sitt projekt "Jazz för barn". Skolgudstjänst på skärtorsdagen var i stadskyrkan. Åk 2 och 6 hade sina utvärderingssamtal i april.

Vi gjorde en teaterresa till Smedsby 9.5 och såg Wasa teaters "Lasse Majas detektivbyrå". Efteråt blev det lite shopping i Vasa.

Våra sexor besökte Donnerska skolan 22.5 och följande dag fick de bekanta sig med sina blivande klasskamrater vid Torsö.

Vårterminen avslutades lördag 2.6 med en fest i byacentrets festsal.

Samarbete

Vår skola har en aktiv Hem och skola förening som stöder vår verksamhet på många sätt bl.a. genom att ekonomiskt bidra till resor, inköp av lekredskap till rasten, böcker till biblioteket och stipendier. Föreningen har också hand om servering på fester och ordnar lotterier.



Utomhuspedagogik

Samarbetet med församlingen har fortsatt med morgonsamlingar en gång per månad.

Övriga samarbetspartners har varit Öja daghem och förskolan, föreningen Folkhälsan som sköter om eftisverksamheten, Långö byagille, Öja fiskelag samt 4H. Sedan daghem och förskola flyttade in som vår närmaste granne i januari 2015 har vi haft ett nära samarbete med förskolan. Våra elever har läst och pysslat med förskolbarnen samt ordnat olika aktiviteter för dem. Vi har även ett samarbete gällande språkdusch- förstärkt svenska i klasserna 0-2.



Idrottsevenemang

Vår skola har med framgång deltagit i gemensamma idrottsevenemang. På höstterminen deltog åk 3-6 i friidrottstävlingar på Kyrkbacken. Vi har besökt simhallen 6 gånger. Alla elever deltog i terränglöpning vid Sandhagen 2.10. Innebandyturneringen 21.11 finns också med på idrottslistan. Några elever deltog i skidtävlingar på Köukarberget 21.2. I rinkbandyturneringen deltog ett lag från åk 5-6. Vi hade även med ett lag i fotbollsturneringen som ordades i Sandhagen i maj. Vi är med i det landomfattande projektet "En skola i rörelse".

Eleverna berättar

Julvandringen

I år hade vi en annorlunda julfest. Festen var en julvandring utomhus vid Gäddviken och fiskarmuséet. Det var mörkt och mysigt med lyktor och snö. Eleverna uppträdde i fyra olika stugor och föräldrar och syskon gick i grupper för att ta del av programmet. Min klass uppträdde i Alinas stuga med Lucia program. Jag var stjärngosse. Vi sjöng tre sånger och alla läste en vers. Jag spelade klockspel till luciasången och det var roligt. Vi uppträdde med samma program fyra gånger. Efteråt drack vi varm glögg och åt pepparkakor vid café Bryggan. Tyvärr var glöggen slut så jag hann inte få någon men jag tog några extra pepparkakor istället. Vi satt i caféet med kompisarna ganska länge och värmde oss.

Till sist var det snabblotteri. Jag köpte först 6 lotter och vann en börs och ett paket med värmeljus (wow....) P.g.a. det köpte jag åtta lotter till och hoppades på att vinna något bättre. Det gick inte så bra, jag vann bara en tvättsvamp. Lotteri är inget för mig...

Den här julfesten var annorlunda och rolig och jag kommer alltid att minnas den.

/ Jonathan

Min glädje

Jag blir glad av att mysa med min familj
Jag blir glad av att simma och hoppa
Jag blir glad av att planera saker med kompisar
Jag blir glad av att alla hjälper varandra

/ Sofia

Donnerska skolan

Adress: Banérgatan 3

Telefonnummer: 040 8065 161

Allmänt

Vi har nu det 158:de läsåret bakom oss och vardagen är nog inte sig lik i skolan. Problemen med källarvåningens fuktskadade golv ledde till att Donnerska skolan och Karleby svenska gymnasium verkade på två olika platser det här läsåret. KSG befann sig på Hälsovägen 1 medan Donnerska skolan var kvar på Banérgatan med källarvåningen stängd och därmed utan gymnastiksal, omklädningsrum och matsalen inhyst i festsalen.

Trots de praktiska förutsättningarna varit utmanande har vi lyckats hålla fast vid de flesta traditionerna och verksamhet utöver normal undervisning. Diskussionen bland lärarna på skolan är att trots fastighetsproblemen ska vi sträva efter att ge våra elever fullvärdig skola med de ingredienser vi vill ge våra svenskspråkiga åk 7-9 elever i Karleby.

Årets tyngdpunktsområden har varit "Skola i rörelse", "Framtiden är vår" och "Finlandssvensk i Karleby". De två senare har gett oss flera temadagar och kulturupplevelser som nämns längre fram. Skola i rörelse har haft ett lyft med aktiviteter som väneleverna har lett. I klasserna utsågs "Skola i rörelse-ambassadörer" som hjälpte till med pausgymnastik under lektioner.

Vi lever i utvärderingarnas tidevarv och har deltagit i ett antal nationella och internationella utvärderingar. Dessa utvärderingar är arbetsdryga med sina olika arrangemang men ger förhoppningsvis värdefull information om vår skolas elevers kunskande och mående det här läsåret. Sjuorna deltog genast på hösten i en nationell utvärdering om kunskaperna i, och attityden till, engelska. Två klasser i åk 8 deltog i den internationella undersökningen TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). Åk 8 och 9 deltog i THLs nationella enkät "Hälsa i skolan". En klass i nian lottades ut att delta i den europeiska undersökningen ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs). De flesta av dessa är lagstadgade utvärderingar. Utöver dessa har vi på klassnivå deltagit i mindre regionala och kommunala undersökningar. Vi väntar ivrigt på resultaten som dock kommer med rätt stor fördröjning.

De internationella projekten har haft en synlig roll i skolan tack vare aktiva lärare på skolan. Vårt samarbete med den tyska skolan Ahnatal Schule i Vellmar är väl etablerat. Ett pikant inlägg i år var lärardelegationen frön



Också i år hade åttorna förmånen att vara konsttestare. Under besöket i Helsingfors fick eleverna se och uppleva nutidskonst. Samtidigt passade eleverna på att bekanta sig med sevärdheter i huvudstaden.



ön Reunion utanför Madagaskar. Dessutom besöket från Österrike. Dessa besök ger utmärkt tillfälle till att reflektera över vår skola och jämföra och hitta nya infallsvinklar till verksamheten.

Under året som gick har lektorn i historia och samhällslära Leif Smedjebacka gått i pension. Lektorn i huslig ekonomi Bodil Björk-Ena verkade en del av året som kanslist och övergår till andra uppgifter efter det här läsåret. Vi tackar elevhandledare Annika Wiklund som övergår till annan tjänst och önskar henne lycka till.



Under vintersportdagen var ett av alternativen vinterfiske. Vädret var inte det bästa möjliga för fiske men det var trevligt att vara med klasskompisar ute på isen en vinterdag.

Skoltraditioner och kultur

Årets högtider har uppmärksammats i linje med skolans tradition.

Gällande kultur har vi haft möjlighet att erbjuda eleverna flera olika kulturupplevelser tack vare stöd av Hem och skola-förening Triangeln rf som fått generösa bidrag av Brita Maria Renlunds minne rs.

Åttorna deltog i kultursatsningen "Konsttestarna". Åttorna har klassvis besökt Helsingfors och muséet för nutidskonst Kiasma. Dessutom åhörde åttorna i november Mellersta Österbottens Kammarorkesters konsert i Snellmanssalen.

I november gjorde åk 9 sin sedvanliga resa till Wasa Teater. I år såg niorna succé-musikalen "Gambämark".

Självständighetsdagen firades med gymnasiet på Hälsovägen i Pohjolasalen under högtidliga former med veteraner och lottor som inbjudna gäster.

Flickor i åk 9 hade övat in ett stämningsfullt program till luciadagen. Förutom att lussa på Donnerska besökte luciaföljet också gymnasiet, stadshuset och sjukhuset.

Friluftsdagar har arrangerats i skolan. Vid skolstarten spelade vi volleyboll på campingområdet. På vintersportdagen hade vi utförsåkning i Kaustby, terrängskidning i Sandhagen, skridskoåkning, promenad och pilkfiske utanför Elba.

Komikern Alfred Backa besökte niorna och erbjöd finlandssvensk underhållning.

Stadsbiblioteket har varit en aktisamarbetspart. Bland annat ordnades författarbe-



"Hej! Jag heter Alfred Backa och jag är författare och komiker. Det är ett behändigt sätt att säga att jag är arbetslös och bor ännu hemma med mamma..." Det var niorna som fick finlandssvensk underhållning av Alfred Backa.

sök med Maria Turtschaninoff för elever.

Vissa skoltraditioner är vi tvungna att sluta med på grund av ny lagstiftning. Dataskyddsförordningen GDPR har gjort det att i årsberättelsen kan inte klasslistor publiceras.

Vart tredje år har elevrådet gett ut en så kallad elevkalender med klassfoton och elevernas namn. Dessa fotokalendrar har varit av stort intresse särskilt senare i livet. I och med GDPR kommer inga fler elevkalendrar att publiceras. Vi upplever det som mycket beklagligt.

Årsberättelsens framtid ligger också i vågskålen. Vi har en oro om hur vi ska dokumentera det vi gjort under året och kunna berätta om dagens skola för framtida generationer och klassammankomster.

Temadagar och projekt

De efterlängtade temadagarna före jul ordnades enligt tidigare års modell. Till årets temadagar hade vi fått gästföreläsare från Folkhälsan som berättade om att vara vänner på nätet. Föreläsningen var ett aktuellt tema efter att vi på skolan sett olika övertramp inom de sociala medierna.

Årskurs 8 hade som tyngdpunktstområde "Framtiden är vår" med särskild betoning på hållbar utveckling. Tredje våningen möblerades och utrustades med återanvända möbler och motionsredskap från Kokkotyöstiftelsen. Åttorna har också besökt Kokkotyöstiftelsen. Marthorna visade åt eleverna hur de kan undvika engångspåsar genom att använda vaxade tygpåsar som eleverna själva gjort.

Åttornas aktivitet med hållbar utveckling resulterade i februari i ett bytesloppis. Eleverna hämtade gammal vintersportutrustning till skolan och idén var att man fick byta till annan utrustning och därmed återanvända t ex skridskor och annan vintersportutrustning.

Under temadagarna fick eleverna också en dos av hembygdshistoria med ett skådespel där Anders Chydenius var huvudperson. Skådespelet arrangerades av Anders Chydenius prästgårdsförening.

Höstterminen avslutades med julfester. För Donnerska skolans del utgjorde julfesten samtidigt avslutning på våra temadagar.

En särskilt lyckad satsning under läsåret var Företagsbyn som åk 9 besökte. I skolan bekantade sig eleverna med företagsamhet. Alla nior besökte sedan iPark där eleverna delades in i grupper och tävlade om att sälja en lokal produkt. Eleverna fick i uppgift att sälja Sargo-båtar internationellt och fick i den processen en bra övning i hur det går till och vilka utmaningar man har att övervinna. Donnerska skolan är tacksam till de stiftelser och fonder som finansierat den här möjligheten och TAT för besöket i Karleby. Vi hoppas att det här är blir en årligt återkommande möjlighet.

I mars besökte åttorna den så kallade "Kunskapsstigen" ("Elämysreitti"). Platsen var Renlunds skola och där fick eleverna information om farorna med sociala medier, info om alkoholens och tobakens skadliga inverkan och välmående i vardagen. Som arrangör fungerade flera aktörer som t ex polisen, Österbottens cancerförening, Karleby ungdomstjänster, Röda korset, Soite, Ehyt osv. Det var särskilt positivt att programmet erbjöds helt på svenska den här gången.

I och med att vi inte har en festsal för gemensamma samlingar hade vi vår påksamling i ishallen. I ishallen spelades en ishock-



eymatch mellan elever och lärare. Eleverna var den här gången det vinnande laget med slutresultatet 10-8. I pausen hade vi en uppvisning i konstskrinning.

Den näst sista skolveckan jobbade eleverna i åk 9 med ett så kallat specialarbete som de själva valt. Under sista veckan åkte niorna på en klassresa tillsammans med klassföreståndarna till olika mål i Finland.



Åttorna ordnade på kvällen bytesloppis i skolan. Idén var att återanvända sportutrustning. Loppiset fungerade också så att inga pengar användes utan man fick kuponger med vilka man kunde byta åt sig lämplig utrustning av rätt storlek.



Påsksamlingen i ishallen håller på att bli en ny tradition. Eftersom vi inte kunde använda festsalen gjorde vi med skolan i rörelse och väneleverna en tillställning med sihockeymatche elever-lärare och konståkning.

Internationellt samarbete - besök från tyskland

På hösten åkte ett glatt gäng elever från åk 9 till Tyskland, Vellmar, Ahnatal Schülenför ett elevutbyte. 13 stycken elever tillsammans med Minna Pöyhtäri och Tomas Tiainen startade sin resa tidigt på morgonen från Kronoby flygfält. Eleverna fick uppleva

genuint tyskt familjeliv och bekanta sig med den tyska skolvardagen. Ahnathal Schüle har 1200 elever. Våra elever är vana att äta gratis skollunch varje dag klockan 10:40, men i Tyskland måste eleverna betala för lunchen och den serveras först efter klockan 13:00. Nästan alla elever hade en liten matsäck med sig hemifrån. Ett minnesvärt besök gjorde vi till Volkswagen fabriken. Där pro-



På hösten besökte en grupp nior skolan i Vellmar. Det var ett glatt återseende av de tyska elever som varit till Donnerska våren 2018.



Vi fick besök från ön La Réunion i indiska oceanen. Det var en exotisk vistelse i Finland för våra gäster med vinter och köld. Lärarna deltog i skolvaardagen och vi undre jämföra hur de förverkligar sin skola i franska kolonin Réunion.

duceras det ca. 17000 växellådor per dag. Det fanns 34km järnväg in i fabriken som berättar om storleken på fabriken. Vi hade tur med vädret och alla var glada och nöjda med resan. Detta utbyte är ett årligen inträffade samarbete.

På våren var det dags för en ny grupp elever från åk 8 från Tyskland, Vellmar att besöka oss. 12st tyska ungdomar anlände med sina lärare Kirsten och Sabine till Karleby. Det var stor spänning i luften på torsdag kväll klockan 19:25 vid Kronoby flygfält när det var dags att möta våra gäster.

Eleverna mötte varandra första gången men själva kontakten hade de börjat redan tidigare genom sociala medier. Ahnatal skolans elever fick minnesvärda upplevelser från Karleby samt nya vänner. Utbytet lyckades över förväntningarna och populäraste var vinterbad och finsk afton vid Palmahovi med musik av Gamlakarleby spelmansgille. Hösten 2019 kommer Donnerska skolans elever



Ett minnesvärt besök gjorde vi till Volkswagen fabriken. Där produceras det ca. 17000 växellådor per dag. Det fanns 34km järnväg in i fabriken som berättar om storleken på fabriken.

att göra återbesök till Vellmar.

Vi har också haft besök av 6 lärare från La Reunion. Detta är ett Erasmus+ KA1 samarbete. Lärarna från La Reunion kom för att jobbskugga oss. Finland var mycket exotisk för dem eftersom de aldrig upplevt snö. Temperaturkillnaden mellan våra länder var 50°C. Reunion lärarna fick ta del av Donnerska skolans vintersportdag som var en oförglömlig och kall upplevelse för gruppen. Besöket gjorde ett mycket gott intryck på våra gäster, så att en av lärarna började planera ett återbesök med sina elever till Karleby!

I maj besöker en grupp lärare från Österrike för att bekanta sig med vår skola. De kommer också att hålla lektioner för våra elever.

Våren 2019 har varit mycket aktiv på den internationella fronten för både elever och lärare vid Donnerska skolan - som vi alla njutit fullt av.

Skolutveckling

En skolutvecklingsgrupp bestående av rektor Kaj Holmbäck, biträdande rektor Christina Frilund, lärarmedlemmarna Tomas Tiainen och Cia Björk har under året verkat vid Donnerska skolan och berett ärenden till lärarmöten. Lärarkåren har samlats till regelbundna lärarmöten och årskursmöten.

Väneleverna var aktiva under året med att ordna aktiviteter både inne och ut. Elefantboll var en bra metod att få eleverna ut och ta lite frisk luft och röra på sig.



Vänelevsverksamheten 2018-2019

På våren valdes fyra elever från sjuan och elva elever från åttan till nya vänelever. Anika Wiklund och Carola Sandbacka var våra vänelevshandledare. Ungdomsledare Roy Pietilä hade också en viktig roll i vår vänelevsgrupp i och med att han deltog i de flesta möten och evenemang som vi arrangerade.

När vi 15 vänelever blivit valda, hade vi en två dagars vänelevsutbildning på Villa Elba. Under de två dagarna lärde vi oss känna varandra bättre, lekte roliga lekar och hade olika slags samarbetsövningar och

lärde oss om hur man leder en grupp och vad vänelevsverksamheten går ut på. Allt detta har vi använt oss av under vår tid som vänelever.

I början av maj kom sexorna från lågstadierna och bekantade sig med vår skola, vi visade dem runt i skolan och hade utelekar med dem i Hermanshagen. Sedan var det dags för sexornas dag som var vid Soldat-skär. Där fick de veta sina nya klasskamrater och klassföreståndare. Efter det hade de samarbetsövningar och andra lekar för att lära känna varandra.



Väneleverna hade olika lekar som ordnades på rasterna. Det var ett bra sätt att aktivera eleverna och sätta mobiltelefonen åt sidan för en stund.

När skolan igen började på hösten var vi och tog emot de nya sjuorna. Under hösten hade vi olika slags program till dem. Bland annat hade vi elefantfotboll i Hermanshagen, skilda dagar för de olika årskurserna. Vi har också haft lektioner med sjuorna. Dessutom var vi med då skolpolisen pratade om mobbning med dem. Vi har även haft sjuornas dag vid ungdomsgården Vinge. Där hade vi lekar och olika samarbetsövningar med en klass i taget.

Vi vänelever fick också delta i en workshop med Kronobys, Jakobstads och Peder-

söres vänelever vid Vinge. Där fick vi bli veta vad de andra skolornas vänelever håller på med. Vi hade även olika lekar med dem. Dessutom besökte Optimas blivande ungdoms- och fritidsinstruktörer oss en förmiddag i november och delade med sig tips och idéer om olika rastaktiviteter till oss vänelever men även till våra nyutnämnda skola-i-rörelse ambassadörer.

Före jul hade vi även samarbete med Sursik skola i Pedersöre. Vi fick lära känna skolan och väneleverna och vad de gör för att öka trivseln i skolan. Av Sursik skola fick



Moronjulfesten firades i kyrkan där bl a Ester och Madeleine stod för stämningsfull musik.

vi iden att börja med "just dance" som blev en stor hit i vår skola.

Sedan var det dags för lilla jul, på morgonen delade vi ut pepparkakor till hela skolan och spelade julmusik. Det var vid lilla jul som vi för första gången hade "just dance". Temat för danserna var då jul. Efter det har vi haft "just dance" ungefär varannan vecka.

När vi planerade vändagen bestämde vi oss för att förnya klädkoden och göra den litet extra. Vi gjorde också ett vändagsbingo. Dessutom delade vi ut lappar med utmaningar som alla elever fick då de kom till skolan. Sedan spelade vi vändags musik och delade ut godis. På matrasten hade vi "vändags just dance".

Under hela året har vi haft olika slags rastaktiviteter och som exempel kan nämnas pingisturneringen vi ordnade årskursvis. Vi har fått fina erfarenheter av att få vara vänelever och vi hoppas att nästa års vänelever trivs lika bra med vänelevsgruppen och uppgifterna som vi gjorde.

- Mici Paavolainen, Vanessa Wentin och Nina Lindqvist



Kvällsjulfesten firades på traditionellt vis med polonäs. Det var med nöd och näppe vi rymdes in i festsalen där serveringslinjerna och kylksåp hade skuffats undan mot scenen.

Direktionen

Direktionens sammansättning: Anne Peltomaa ordförande, Anette Hagström-Penttilä viceordförande, Stefan Blomqvist, Heidi Kukkika, Dan Wiklund, Linda Boberg-Santala, Kim Ventin, Jesper Sundström, Tua Masar som lärarnas representant, Katja Sjöberg som personalrepresentant, Ada Djupsund som elevrepresentant för åk 1-6, Wilma Huuhka som elevrepresentant för åk 7-9, föredragande och sekreterare Kaj Holmbäck.

Elevrådet vid donnerska skolan

Elevrådetsval ordnades vid Donnerska skolan i början av läsåret i augusti 2018. Elevrådet fick följande sammansättning: ordförande Jospet Tuurinmaa, viceordförande Wilma Huuhka, kassör Rasmus Asplund, sekreterare Rebecca Brännbacka och övriga medlemmar Clara Paasimäki, Alvar Lerbacka och Benjamin Storbacka.



Edward och Mikael var skickliga gitarrister. Pga att festsalen vardagar används om matsal kunde inte scenen användas. Oberoende lyckades eleverna skapa en fin kvällsjukefest.

Wilma Huuhka representerade elevrådet i skolans direction. Jospur Tuurinmaa valdes till Donnerska skolans representant i stadens Ungdomsfullmäktige. Elevrådet ordnade höstdisko i oktober för skolans elever. Diskoutrymmet var lite mindre än normalt eftersom festsalen numera också fungerar som matsal. Elevrådets styrelse deltog i oktober i en utbildningsdag för stadens elevråd vid Vinge. Bland annat funderade elevrådsmedlemmarna över olika verksamhetsformer de kunde satsa på.

I december ordnades en dagsverksdag. Elevrådet beslöt detta läsår att understöda Karleby Mödra- och skyddshem. I februari besökte elevrådet mödrahemmet och överlämnade gåvan.

I maj ordnade elevrådet Escape Room för åk 7-8. Grupperna hade 20 minuter på sig att lösa olika problem och ta sig ut ur rummet.

På skolavslutningen hölls Niornas tal av elevrådets ordförande Jospur Tuurinmaa.

Hem och skola - Föreningen triangeln R.F

Hem och skola föreningen Triangeln rf inledde sitt 52 verksamhetsår.

Triangeln har hållit de sedvanliga aktiviteterna under läsåret dock med visst bortfall pga arrangemangen i fastigheten.

Föreningens styrelse bestod av:

Katja Liimatta-Åström, ordförande
Ann-Charlott Brandt, viceordförande
Jannika Klaavu, styrelsemedlem
Thomas Bränncka, styrelsemedlem
Carola Tiala, styrelsemedlem
Kaj Holmbäck, sekreterare och
lärarrepresentant Donnerska

I och med att skolvisa directioner avskaffades och föräldraråd infördes kom Hem och skola-föreningen Triangeln att verka som Donnerska skolans föräldraråd.

Händelser läsåret 2018-2019

Augusti

- Friluftsdag vid campingplatsen
- Aktivitetsdag för åk 7 vid Vinge (med vänelever)
- Skolfotografering
- gamlatill Såka åk 8
- ER-val
- Besök till Ahnatal Schule Vellmar i Tyskland

September

- Kick off för åttornas mångvetenskapliga tema "Min hembygd" med Niklas Kankkonen
- Besök till K.H.Renlunds museum åk 7
- Prao åk 9
- MoHi-exkursion till Torgare åk 8

Oktober

- Vänelever på vänelevsutbildning
- ER-disko
- Optimabesök åk 9

November

- Konsttestarna 8a till Kiasma
- Studiebesök till Ammattiopisto åk 9
- Utbildning för SIR-ambassadörer (Optima)
- KF-eftermiddag åk 7-9
- Kick off för niornas mångvetenskapliga tema "Företagsamhet" med Jonas Dahl
- ER-utbildning vid Vinge
- Teaterresa till Wasa teater åk 9
- Åk 8 som konsttestare på MÖK:s konsert i Snellmanssalen
- Utbildningsmessa åk 9

December

- Adventssamlingar
- Självständighetssamling tillsammans med gymnasiet i Pohjolasalen med inbjudna gäster
- Dagsverke
- Luciasamling med skolans lucia
- Temadagar
- Föreläsning med Marko Jantunen åk 9
- Kvällsjukefest
- Morgonjukefest i stadskyrkan

Januari

- Besök till Handelsbanken åk 9
- Vänelevernas besök till Sursik
- Bordtennisturneringar på matrasten i vänelevernas regi
- Besöksdag på KSG åk 9
- Prao åk 9

Februari

- Föreläsning om drogmissbruk av Maria Thelén åk 7-8 och föräldrar
- Läsrörelsen: författare Alfred Backa berättar för åk 9
- Nou Hätä- info och tävling i åk 8
- De gamlas dans åk 9
- Författarbesök på biblioteket för åk 8, Maria Turtschaninoff
- Bytesloppis med vintersportartiklar åk 8

Mars

- Kick off för sjuornas ämnesövergripande tema "Östersjön" med Sara Kåll
- Åk 7 arbetar med Östersjön. Provar på isfiske.
- Företagsbyn i iPark åk 9
- MGP-info för åk 7
- West Side Story för åk 8 på konservatoriet
- Vintersportdag med traditionellt program
- Lärare från Reunion besöker skolan
- "Elämysreitti" för åk 7-8
- Konsttestarna 8c och 8d till Kiasma

April

- Besök av elever och lärare från Ahnatal Schule Vellmar i Tyskland
- Prao åk 8
- Skuggval i riksdagsvalet åk 9
- Påksamling i ishallen

Maj

- Vänelevsläger
- Besök till polisen åk 8
- Besök till Elba åk 7 (biologi)
- Konsttestare 8b till Kiasma
- Stafettkarnevalen i Esbo: löpare och hejarklack
- Specialarbete åk 9
- Klassresa till Tammerfors åk 9
- Utfärdsdag åk 7-8
- Besök till Hospitalkullen och Spikas kvarn åk 8
- Cykelutfärd till Toivonens djurpark åk 7
- ER ordnar Escaperoom för åk 7-8
- Skolavslutning i stadskyrkan

Idrottsverksamheten i Donnerska skolan och Karleby Svenska Gymnasium 2018-2019

Donnerska skolan

Fotboll

Donnerska flickorna spelade sin första kvalomgång i Jakobstad mot Oxhamns lag 1 och 2 samt Cronhjelmsskolan och tog sig vidare till finalen.

Finalen spelades även denna gång i Jakobstad mot Sursik och Vasa där Donnerska slutade på en 5:e plats efter straffar mot Vasa. 12 lag deltog i fotbollsturneringen i Österbotten detta år.

Pojkarnas omgång 1 spelades på Västra plan i Jakobstad. Förlust mot Oxhamns och Sursik.

Innebandy

Donnerska skolans innebandykval spelades i Nykarleby. Efter tappert kämpade fick Donnerska skolan se sig besegrade och det var Carleborgsskolan som tog sig vidare till finalen.

Pojkarnas omg 1 spelades i samband med flickornas turnering i Nykarleby. Efter jämna matcher blev det ingen finalturnering den här gången.

Friidrott

Finska skolidrottsförbundets mästerskap i friidrott arrangerades i Tavastehus. Från Donnerska skolan deltog Wilma Huuhka i Karlebys lag på 4x100 m och laget blev 2:a.

Skolornas Stafettkarneval i Helsingfors

Resultatplock från stafettkarnevalen 2018:

18 x 100 m, pojkar, grundsk. åk 7-9

16. Donnerska skolan (Karleby) 1 4.28,1

18 x 80 m, flickor, grundsk. åk 7-9

12. Donnerska skolan (Karleby) 1 3.44,0

4 x 100 m, pojkar, grundsk. åk 7-9

37. Donnerska skolan (Karleby) 1 52,29

4 x 100 m, flickor, grundsk. åk 7-9

25. Donnerska skolan (Karleby) 1 55,52

32. Donnerska skolan (Karleby) 2 56,18

600 + 600 + 400 m, flickor

25. Donnerska skolan (Karleby) 1 5.14,43

53. Donnerska skolan (Karleby) 2 5.47,19

Dubbel svensk stafett, mixed

10. Donnerska skolan (Karleby) 1 5.00,76

Gatustafett, 6-manna, pojkar

18. Donnerska skolan (Karleby) 1 11.26,6

41. Donnerska skolan (Karleby) 2 12.44,7

Donnerska skolan kommer att delta med flera lag i skolornas Stafettkarneval som som i år ordnas i Esbo Ahlberga 17-18.5

Karleby svenska gymnasium

Fotboll

KSG flickorna spelade första kvalomgången i Kronoby. Men trots tuffa matcher så slogs KSG ur turneringen efter matcher mot Kronoby, Pedersöre och Topelius Gymnasium. Pedersöre och Kronoby Gymnasium gick vidare till finalomgång. I turneringen deltog totalt 10 lag i flickornas serie

Pojkarnas första omgång i fotboll spelades i Karleby. Karleby besegrade Yrkesskolan Optima samt Yrkesakademien i Österbotten och avancerade till finalturneringen i Närpes. Finalturneringen spelades i Närpes på Mosedals konstgräsplan. Oavgjort mot vasa övningskola (2-2) och seger mot Närpes gymnasium (2-1) gav en finalplats. I finalen var Korsholms gymnasium snäppet bättre och besegrade Karleby med 1-0. Silver till KSG.

Innebandy

Innebandykvalomgången för andra stadiet flickor hölls i vanlig ordning i Nyklarleby Stjärnhallen. Men tyvärr tog sig flickorna inte vidare till finalomgången detta år.

Pojkarna tog sig till finalturneringen som spelades i OP Arenan i Korsholm. Förlust i diverse matcher med en 4:e placering som saldo.

Skellefteåkampen

Årets Skellefteåkamp gick av stapeln i Skellefteå 24 Januari. Grenar denna gång var Friidrott, Klättring, Fotboll, Volleyboll, Bowling och den klassiska innebandyfinalen. Finland tog hem segern i Skellefteå och vinstpokalen fick komma hem till Finland i år igen och vi inväntar kommande tävlingar som nästa år går av stapeln i Jakobstad.



Stafettkarnevalen

Resultatplock från stafettkarnevalen 2018:

12 x 100 m, flickor, 2:a st. åk 10-12

8. Karleby svenska gymnasium 1 3.03,8

4 x 100 m, flickor, Andra stadiet

11. Karleby svenska gymnasium 1 54,06

Dubbel svensk stafett, mixed

12. Karleby svenska gymnasium 1 4.53,31

Gatustafett, 10-manna, pojkar

11. Karleby svenska gymnasium 1 15.18,0

Gatustafett, 5-manna, flickor

11. Karleby svenska gymnasium 1 13.10,1

Karleby svenska gymnasium kommer att delta i Stafettkarnevalen som i år ordnas i Esbo Ahlberga 17-18.5

Karleby svenska gymnasium

Adress: Banérgatan 3

Telefonnummer: rektor 040 8065 161

Allmänt

Läsåret 2018-2019 avslutas med att kring sextio nya studenter utdimitteras från Karleby svenska gymnasium (KSG). De nya studenterna gratuleras!

Skolan har under detta läsår genomgått en del förändringar. På grund av renoveringsbehovet i Donnerska skolan flyttade Karleby svenska gymnasium till Hälsovägen 1 och inledde höstterminen 2018 där. En ny plats har krävt nya rutiner.

SKOLANS VARDAG. Det är i vardagen som det viktigaste arbetet i skolan görs, dvs. under lektionerna och när man jobbar med läxor och uppgifter. Liksom under alla tider ger hårt arbete resultat. Vi är glada att fortsättningsvis ha kunnat erbjuda t.ex. förberedande prepkurser inför student-skrivningarna i många ämnen. Undervisningsgrupperna är ändå stora i de flesta ämnen (ca 30 studerande) då årskurserna kan endast tudelas trots stora årskullar. Vid statistikdagen 20.1.2019 hade vi 164 studerande + 7 ämnesstuderande indelade i nio grupper med egen grupphandledare. Speciallärarresursen motsvarade under läsåret en dag per vecka.

PERSONAL. Atte Lindberg anställdes som timlärare i biologi och geografi och Britta Nyman som timlärare i hälsokunskap 1.8.2018-31.7.2019. Under läsåret har Anna Lainio fungerat som speciallärare i skolan. Vid läsårsavslutningen avgår Elisabeth Andersson med tjänstepension.

INTERNATIONELL VERKSAMHET är en viktig del av KSGs profil. Under läsåret genomfördes flera internationella projekt:

- Erasmus+KA2projektet Broaden Horizons fortsatte för tredje och sista året med en resa till Lienz i Österrike. Vi jobbar tillsammans med partnerskolor i Frankrike, Belgien, Österrike och Spanien för att bredda studerandenas möjligheter till kulturellt utbyte och sporra till språkstudier. Under 2019 har ett flertal utbyten organiserats dels mellan studerandegrupper men dels också program och konferenser för lärare. En grupp på 10 studerande och 2 lärare från KSG besökte Österrike i december 2018. Svartsbesöket från Österrike skedde början av maj 2019. Ansvariga för koordineringen av projektet är studiehandledare Milka Mattila och biträdande rektor Nina Hansén.

- USAprojektet genomfördes i år. Från vår skola deltog 12 studerande tillsammans med biträdande rektor Nina Hansén och lektor Pia Björkqvist.
- I år genomfördes ett nytt projekt tillsammans med en kinesisk skola för första gången. I augusti 2018 fick vi besök av 20 studerande och tre lärare från Rizhao i Kina och i mitten av april åkte en grupp bestående av 18 studerande och tre lärare på svarsvisit.

De projektansvariga lärarna har gjort en stor insats för att söka externa medel till olika projekt bl.a. från Svenska Kulturfonden, Utbildningsstyrelsen och andra aktörer. Vi är tacksamma för de bidrag vi fått som kunnat sänka kostnaderna för de studerande.

REKRYTERING. Under läsåret har vi rekryterat studerande bl.a. på utbildningsmässor i regionen anordnade för åk 9, genom lektionsbesök och s.k. Öppet Hus-tillfällen för såväl Donnerska skolan som Cronhjelm-skolan. Våra tutorer har varit involverade i rekryteringen. Vi gläds över att inför hösten 2019 kunna ta emot 54 nya studerande.

DIGITALISERING. Hösten 2018 fortsatte

digitaliseringen av studentexamensproven på dator i fysik, kemi och modersmål. Våren 2019 digitaliserades matematikprovet som det sista ämnet. För att vänja studerandena vid digitaliseringen har ett antal prov varje provvecka arrangerats i det digitala verktyget Abitti. Dessutom används allt mer digitalt undervisningsmaterial.

Digitaliseringen av studentexamen kan utan tvivel anses vara en av de största reformerna inom gymnasieutbildningen på flera decennier och innebär didaktiskt helt nya sätt att bedriva undervisning i gymnasierna i Finland. Även skolornas datorpark har man varit tvungen att uppgradera i och med ökade krav på den tekniska utrustningen. Vid vårens skrivningar använde vi oss av en virtuell server för första gången.

Ansvariga för skolans digitalisering har varit lektorerna Lars-Erik Wentin och Nancy Bäck tillsammans med rektor, med assistans från stadens IT-avdelning.

LÄROPLANSREFORM. Gymnasiets nya läroplan GLP2016 har läsåret 2017-2018 tillämpats i alla tre årskurser. Den nuvarande läroplanen kommer inte att gälla så länge eftersom en ny läroplan redan bearbetas och

ska tas i bruk 1.8.2021. Lektor Pia Björkqvist är medlem av Utbildningsstyrelsens arbetsgrupp i finska språket för läroplanen 2021.

SAMARBETE HEM-SKOLA. Under läsåret ordnades tre föräldramöten, ett för varje årskurs. Därtill ordnades informationskvällar i samband med de internationella projekten. Modulen Wilma i skoladministrationsprogrammet Primus är en välfungerande länk mellan hem och skola. Den används både för information på en elektronisk anslagstavla och för kommunikation med vårdnadshavare och studerande.

Infobladet KSGnytt utkom under året med sex nummer. Innevarande läsår har KSGnytt publicerats i digitalform på skolans webbplats. Infobladet är viktigt med tanke på informationen det förmedlar och behovet av att ha ett visitkort utåt för skolan.

Samarbetet med föräldraföreningen Triangeln rf. har fortsatt i god anda. Man har bl.a. ansökt om externa medel som möjliggjort en stor del av kultursatsningarna i skolan.

INSATSER UTANFÖR SKOLAN. KSG har under läsåret gjort en viktig insats också utanför den egna skolans ramar, bl.a.:

- Utvärderingsansvariga Nancy Bäck, stadens utvärderingsgrupp. Bäck är också Karleby svenska lärarförenings ordförande sedan hösten 2014.
- Milka Mattila är ordförande för OAJs lokalförening.
- Biträdande rektor Nina Hansén, stadens grupp för globalisering. Hansén har också fungerat som koordinator för internationaliseringprojekt finansierade med medel från Utbildningsstyrelsen på en arbetsinsats motsvarande 3 kurser.
- Rektor Cecilia Hägglund-Nygård, lednings-

gruppen för bildningsväsendet och styrgruppen inom studerande- och elevvården. Gymnasieutbildningen har legat i fokus för allmän diskussion under detta läsår. Förutom att utvecklandet av studentexamen fortgår och även efter att digitaliseringen genomförts fullt ut, har en ny gymnasielag och -förordningar godkänts av riksdagen.

Skoltraditioner och kultur

Traditionsfester, kulturella begivenheter och inbjudna gäster har i gymnasiet uppmärksammats på olika sätt under läsåret.

I AUGUSTI ordnades en resa till äventyrsparken Pakka i Kalajoki för studerande i årskurs 1. Besök från vår vänskola i Kina.

I SEPTEMBER ordnades höstens student-skrivningar under ledning av lektor Nancy Bäck. Studiehandledare Milka Mattila och biträdande rektor Nina Hansén deltog i ett planeringsmöte för Erasmusprojektet i Spanien. Skolan fick besök av Christoffer Strandberg via Dreamster-programmet. ÅAs bussturné besökte skolan för att informera om olika studiemöjligheter.



Coachen Christoph Treier föreläste om motivation, stresshantering, personlig utveckling och hur man ska hitta sina styrkor för hela skolan.

I OKTOBER åkte tio studerande på en två veckor lång arbetspraktik till Hagenow i Tyskland. Årskurs 2 besökte Vasa universitet och Vasa yrkeshögskola på gymnasiedagen.

I NOVEMBER ordnades Svenska veckan i Karleby och vi fick besök av författaren Susanna Kokkonen och komikern Alfred Backa. 12 studerande deltog i högskoledagarna i Helsingfors. I samband med besöket såg gruppen en föreställning på Svenska teatern. Skolan fick också besök av Helsingfors universitets turné Uni på väg. Gymnasiets studerandekår arrangerade tillsammans med dito från andra gymnasier i staden en lilla-julfest för gymnasiestuderande.

I DECEMBER besökte tio studerande och lektor Ann-Charlott Brandt och rktor Cecilia Hägglund-Nygård Lienz i Österrike inom Broaden Horizonsprojektet. Anki Mannström föreläste om stresshantering och studieupplägg för skolans studerande. En traditionell julfest på ny plats med god stämning och fint program hölls sista skoldagen innan jullovet.

I JANUARI bjöd KSG in åk 9 i Cronhjelm-

skolan och Donnerska skolan till varsin Öppet Hus-dag med lektionsbesök och guidad rundtur på programmet. Skolan såg filmen Call me by your name inom ramen för stadens jämlikhetsprogram. Åk2 besökte Åbo Akademi och Novia i Vasa. Den 72. jubileumskampen mot Skellefteå gick av stapeln i Sverige detta år. Kampen slutade med en klar finsk seger för andra året i rad.

I FEBRUARI. Coachen Christoph Treier föreläste om motivation, stresshantering, personlig utveckling och hur man ska hitta sina styrkor för hela skolan. Läsåret avslutades för abiturienternas del med Bänkskuddardag och traditionell lastbilsåkning genom staden. Dagen efter firades De Gamlas Dag med dans i långklänning och mörk kostym. Tillsammans med Stenängens gymnasium och Yrkesgymnasiet ordnades De Gamlas Dags dans-tillställning inför fylld sal i Hållhagens skola på kvällen. Ansvariga för inövningen av danserna var lektorerna Annika Stenhäll Lill och Peter Björkroth.

I MARS Vårens studentskrivningar genomfördes. Skolan såg föreställningen Neljän-



De insamlade pengarna gick till ett projekt i Senegal som understöder alfabetiseringsklasser och till EHJÄ rf som är en nationell barnskyddsorganisation.

tienristeys på Karleby stadsteater och vi fick också ta del av Anders Larssons föreställning Kalevala på 45 minuter.

I APRIL veks två dagar för PRAO för åk II. Ett skuggval i riksdagsvalet ordnades. Projektgrupperna genomförde sina resor till USA och Kina.

I MAJ deltog en grupp studerande i stafettkarnevalen i Vasa. Skolan fick också besök av studerande och lärare från andra länder inom projektet Broaden horizons. Läsårsavslutning och dimission hölls lördag 1.6.2019 kl 11.00. GSSL:s jubilerande 50-årsstudenter närvarade också vid dimissionen.

Största delen av det kulturella utbudet har kunnat ordnas genom understöd från Brita Maria Renlunds fond samt Svenska Kulturfonden, vilket vi är mycket tacksamma för.

Samarbete

Samarbetet med Kronoby gymnasium, som

historiskt och kulturellt hör nära samman med KSG och Karleby, fortsätter, även om KSG står utanför det direkta politiska samarbetet med Jakobstadsregionens gymnasienämnd. På rektors- och skolnivå fortsätter samarbetet på ett informellt plan.

KSG samarbetade under läsåret med bl.a. följande läroanstalter och nätverk av sådana:

- Gymnasienätverket Team Nord (Jakobstad, Kronoby, Nykarleby och Pedersöre förutom KSG), distanskurser, gemensamt kursutbud (utbytesperioder). Rektorsträffar en gång i månaden, studiehandledningsträff.
- Karlebynejdens Institut, kurser i kinesiska, första hjälpen och hygienpass.
- Karleby stads finskspråkiga gymnasier, rektorssamarbete, projekt – bl.a. inom IT, gemensam rysk- och franskundervisning, delad spansklärare, gemensam kurs i frivilligarbete.
- Karleby stads gymnasiers gemensamma projekt 'Språkkunskap för arbetslivet och internationalism' har fortsatt under läsåret

bl.a. med ett en paneldiskussion för alla gymnasiestuderande och elever i årskurs 9. De studerande har också haft möjlighet att delta i Allmänna språkexamina som UBS ordnar.

- Mellersta Österbottens Idrottsakademi, morgonträningar.
- Andrastadieutbildningsanstalter inom Mellersta Österbotten, gemensamt kursutbud, kombistudier.
- Utbildningsstyrelsen, koordinering av finlandssvenska internationaliseringsprojekt.
- Mellersta Österbottens rektorer och studiehandledare har träffats regelbundet.

Skolutveckling

Skolutvecklingsgruppen har bestått av biträdande rektor Nina Hansén, studiehandledare Milka Mattila, lärarmedlem Elisabeth Andersson samt rektor. Gruppen har berett ärenden för lärarkonferenserna och jobbat med allmänna utvecklingsfrågor. Den har samlats ett knappt tiotal gånger under läsåret. Lärarkåren har samlats till lärarkonferenser i princip var tredje vecka.

Den individuella studerandevården har skötts främst av skolhälsovårdare Annukka Bergroth, studiehandledare Milka Mattila, skolkurator Carola Sandbacka samt rektor.

Anpassningen till den nya studerandevårdslagen har skett gradvis under året

Gymnasiets studiehandledare har på ett förtjänstfullt sätt kunnat vägleda de studerande i deras valsituationer både inom och utom skolan.

Direktionen

Direktionens sammansättning är under åren 2017-2020: Tommy Wikman ordförande, Björn Svenfelt, Mia Gustafsson, la Borgmästars-Hagnäs, Heidi Salo, Roy Pietilä, Yvonne Åkerlund och Mikael Hagström

medlemmar, Milka Mattila lärarrepresentant och Anneli Svenfelt personal-representant. Andreas Thylin och Oscar Byström är nya studerande-representanter. Rektor är föredragande och sekreterare. Direktionen har sammankommit två gånger under läsåret.

Studerandekåren

Studerandekårens styrelse bestod till årsskiftet 2018-2019 av Leevi Leipälä (ordförande), Mikaela Saksa (vice ordförande), Rosa Renlund (sekreterare), Wille Seppälä (kassör), Javier Björkqvist, Sebastian Saarienen, Miia-Riina Aho, Ronja Enlund, Amalia Porko, William Snellman, Wilma Jakobsén och Matilda Thylin

Efter förrättat val av ny styrelse till kalenderåret 2019 består styrelsen nu av Wille Seppälä (ordförande), William Snellman (vice ordförande), Martta Leipälä (sekreterare), Oscar Byström (kassör) Rosa Renlund, Ronja Enlund, Amalia Porko, Miia-Riina Aho, Sami Hämäläinen, Andreas Thylin, Totte Wentin och Frida Enlund.

Dagsverksinsamlingen ordnades av studerandekårens styrelse. De insamlade pengarna gick till ett projekt i Senegal som understöder alfabetiseringsklasser och till EHJÄ rf som är en nationell barnskyddsorganisation.

Styrelsen har även genom trivselskapande åtgärder velat stärka gemenskapen bland de studerande. Styrelsen strävar efter att varje period ordna någon aktivitet t.ex. Suit Up-Day ordnades under höstterminen. Valborg uppmärksammades med mjöd och bulle. Styrelsen hjälpte till i arrangemangen av skuggval i samband med riksdagsvalet i april 2019.

I direktionen för Karleby svenska gymnasium representeras de studerande av Andreas Thylin och Oscar Byström. Martta Leipälä sitter i Karleby stads ungdomsfullmäktige.

Lärarkåren

Ahola Antonia	PeM timlärare i matematik och fysik. Tj. ledig från mars. Vikarie: Hanna Holmbäck
Anderson Elisabeth	FM, lektor, tyska i gymnasiet.
Biskop Markus	FM, lektor, matematik, fysik, kemi och datateknik i Donnerska skolan. Kompetens i gymnasiet. Tj. Ledig från nyår. Vikarie PeK Frilund Sofia
Björk Cia	FM, lektor, modersmål och litteratur i Donnerska skolan och gymnasiet.
Björk-Ena Bodil	HuL, lektor, huslig ekonomi i Donnerska skolan. Tj. ledig till 24.1. Verkade som kanslist i början av läsåret. Vikarie i husliga till 24.1 Myllykangas Carola
Björklund Marie	PeM, timlärare, textilslöjd i Donnerska skolan. Tjänstledig 1.8.2017-31.7.2018. Vikarie: PeM Enkvist Maj-Len
Björkqvist Pia	FM, lektor, finska i gymnasiet.
Björkroth Peter	GYK, lektor, gymnastik i Donnerska skolan och gymnasiet.
Bonds Maria	FM, lektor, engelska och tyska i Donnerska skolan.
Brandt Ann-Charlott	FM, lektor, modersmål och litteratur i gymnasiet.
Brandt-Hakala Ingrid	FM, lektor, modersmål och litteratur i Donnerska skolan.
Bäck Nancy	FM, lektor, historia och samhällslära i gymnasiet. Kompetens i gymnasiet.
Dahl Ann-Christin	SPL, lektor, specialundervisning i Donnerska skolan.
Enlund Christer	FM, lektor, matematik och kemi i gymnasiet.

Frilund Christina	FM, timlärare, biträdande rektor för Donnerska skolan, historia och evangelisk-luthersk religion i Donnerska skolan.
Granvik Johanna	Timlärare, musik och evangelisk-luthersk religion i Donnerska skolan och gymnasiet, musik i Vittsar skola.
Hansén Nina	FM, lektor, biträdande rektor för gymnasiet, engelska i gymnasiet och Donnerska skolan.
Holmbäck Kaj	PeM, rektor för Donnerska skolan, geografi och biologi i Donnerska skolan.
Hägglund-Nygård Cecilia	FM, rektor för gymnasiet, franska i gymnasiet. Kompetens i gymnasiet.
Knutar Iréne	FM, timlärare, fysik, kemi och matematik i Donnerska skolan, kemi i Karleby svenska gymnasium.
Lainio Anna	PeM, konsulterande speciallärare i gymnasiet. Kompetens i gymnasiet.
Lankila Hanna	FM, lektor, finska i Donnerska skolan. Tjänstledig 1.8.2018-28.2.2019. Vikarie: Kilgast-Viisteensaari Tiina
Lassila Mikael	PeM, lektor, bildkonst i Donnerska skolan och gymnasiet.
Lindberg Atte	FM, timlärare i biologi och geografi i gymnasiet.
Lund Anna-Maria	FM, timlärare, modersmål och litteratur i Donnerska skolan
Mattila Milka	FM, lektor, studiehandledning i gymnasiet. Kompetens i gymnasiet.
Nylén Robert	PeM, lektor, teknisk slöjd i Donnerska skolan.

Nyman Britta	FM, timlärare i hälsokunskap i gymnasiet och Donnerska skolan.
Plogman Gunlög	SPL, speciallärare, specialundervisning i Donnerska skolan.
Pöyhtäri Minna	Specialklasslärare i Donnerska skolan.
Sandkvist-Niemi Anu	FM, lektor, spanska i gymnasiet, spanska och engelska i Donnerska skolan, spanska i KSL.
Smedjebacka Leif	FM, lektor, historia och samhällslära i Donnerska skolan. Pensionerad f.om. 1.3.2019
Stenhäll Lill Annika	FM, lektor, gymnastik i Donnerska skolan och gymnasiet.
Strang Ann-Christin	FM, lektor, engelska och finska i Donnerska skolan.
Sundstedt Ralf	FM, lektor, biologi och geografi i Donnerska skolan.
Tarkiainen Jutta	FM, lektor, huslig ekonomi och hälsokunskap i Donnerska skolan. Tjänstledig under läsåret. Vikarie: Pelo Sonja.
Tiainen Tomas	FM, lektor, matematik, kemi och digital bild och foto i Donnerska skolan. Verkade som digitutor.
Tiala Carola	FM, lektor, matematik och fysik i gymnasiet.
Wentin Lars-Erik	TM, lektor, religion, psykologi, filosofi och livsåskådning i gymnasiet.
Wiklund Annika	FM, elevhandledning i Donnerska skolan.

Tjänstepersonal

Kökspersonal (Banérgatan)	Svenfelt Anneli Näreaho Lotta
Städerskor: (Banérgatan)	Luoma Leila Wol Victoria Öst Marjo
Vaktmästare:	Hopia Aleks
Kvällsvaktmästare:	Kuosmanen Anton
Skolsekreterare:	Sarin Sabina , Karleby svenska gymnasium Bodil Björk-Ena , Donnerska skolan till januari, vikarie Stina Haikka 1.2-30.6.2019
Studerandehälsovård:	Bergroth Annukka
Skolkurator:	Sandbacka Carola
Skolgångsbiträden:	Kainberg Tina tjänsteledig Holmberg Joel Mantila Fanny till 31.12.2018 Sjöblom Walter från 1.1.2019

